

ZONDAGSBRIEF-517; 30 januari 2022



De ochtenddienst van 30 januari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. De Besorhoeve Voorst; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 6 februari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Open Doors; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Kerk open en online

Omdat de overheid op 25 januari besloten heeft dat culturele instellingen en horeca weer bezoek mogen ontvangen, heeft ook de kerkenraad van Nijbroek de vrijmoedigheid om kerkbezoek weer welkom te heten bij kerkdiensten **vanaf zondag 30 januari**.

Natuurlijk wel op anderhalve meter afstand, en we bewegen ons door de kerk met een mondkapje (als u zit mag het kapje af). We hebben met de anderhalve meter regel een 50-tal plaatsen in de kerk, en dat was in de afgelopen anderhalf jaar bij gewone diensten altijd genoeg. Daarom hoeft u niet te reserveren. Mocht het toch te druk worden, dan zullen we helaas de laatste mensen moeten vragen weer naar huis te gaan. Maar ook daar kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl, want de kerkenraad heeft besloten om het uitzenden van diensten voort te zetten. En dat niet alleen tijdens de rest van de Corona-pandemie, maar ook daarna.

Op 6 februari: Koffie drinken na de dienst in De Arend

We pakken de gewoonte weer op om op de eerste zondag van de maand na de kerkdienst elkaar te ontmoeten in De Arend. Dus op zondag 6 februari bent u daar van harte welkom!

Diaconale collecte 30 januari: De Besorhoeve, Voorst

In een omgeving van rust en ruimte biedt De Besorhoeve zorg aan (jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen. Hun opname kan verschillende achtergronden hebben, van licht psychiatrisch, licht verstandelijk beperkt of psychosociale problematiek tot een ex-verslaving of een overbelasting door mentale problemen of burn-out. Ook biedt de hoeve een plek aan mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel nodig hebben.

De visie van de Besorhoeve is:

'Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens is mooi, ongeacht wat iemand wel of niet kan of het gedrag wat hij of zij laat zien. Wij geloven dat ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft en dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is'.

Een gift kan overgemaakt worden op NL74 RABO 0332 0367 07 tnv Stichting De Besorhoeve.

Diaconale collecte 6 februari: Open Doors

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt christenen in de wereld die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast verleend Open Doors praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 08 INGB 000000 7733.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.



Aktie Kerkbalans

Onze vrijwilligers hebben in januari de envelopjes bezorgd bij onze leden met de vraag wat ieder van u in 2022 financieel aan de kerk van Nijbroek zou kunnen bijdragen. Misschien hebt u uw antwoord al ingeleverd, maar verzocht werd om dat voor 5 februari te doen. U hebt dus nog een kleine week. Het is fijn als we zo veel mogelijk antwoorden op 5 februari binnen hebben. Alvast dank voor uw gave!

Liturgie zondagmorgen 30-1-2022

Welkom

Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 7

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 27: 2

Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geef'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis

Zingen: Lied 308 (ELB): 2

O Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer
van uwe naam.

Lezing van de geboden

Zingen: Lied 308 (ELB): 3 en 4

Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart,
Vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.

O, heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving
en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
Wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Marcus 1: 35-45

³⁵Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. ³⁶Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken ³⁷en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: 'Iedereen is naar U op zoek!' ³⁸Toen zei Hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.'

³⁹In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit. ⁴⁰Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' ⁴¹Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' ⁴²En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. ⁴³Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ⁴⁴'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.' ⁴⁵Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Zingen: Psalm 119: 5 en 6

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

Prediking

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 en 4

Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
O lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Lied 885: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, (2 x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Zegen

Zingen: Lied 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

