

ZONDAGSBRIEF-520; 20 februari 2022

De ochtenddienst van 20 februari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De avonddienst van 20 februari (19:00 uur)

Ontmoetingsdienst 'Zaaien op hoop van zegen'

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 27 februari (9:30 uur)

Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde

Organist: Aart Stenfert

Collectes: Stichting Tamara Terwolde; Kerk; Zending

Kerk open, met kindernevendienst

Op zondag 20 februari zitten we nog op anderhalve meter afstand in de kerk. Maar mochten er meer dan 50 mensen komen, dan schikken we een beetje in. Op 27 februari laten we, in overeenstemming met de overheidsregels, ook de anderhalve meter helemaal los. U kunt nog wel uw handen ontsmetten bij binnenkomst in de kerk. Ook thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl. Iedere zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Ontmoetingsdienst 20-2, 19.00 uur : Zaaien op hoop van zegen

Zondagavond 20 februari is er om 19.00u in de kerk van Nijbroek een ontmoetingsdienst voor jong en oud! Het thema is: "Zaaien op hoop van zegen": *Wie zaait, weet niet of het opkomt, je hoopt het maar. Maar wie niet zaait, krijgt zeker geen oogst. En wie het wel*

waagt, krijgt misschien wel veel meer dan waarmee het begon: dat is het wonder en de zegen van de zaadkorrel!

27-2: Uitzending Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3)

Onze kerkdienst van 27 februari wordt uitgezonden op de OOV.

Diaconale collecte 20 februari: Handen Samen voor Angola

Overal in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting Handen samen voor Angola uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Zie: www.handensamenvoorangola.nl. Een gift kunt u overmaken naar: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diaconale collecte 27 februari: Stichting Tamara Terwolde

De stichting werd 29-5-2014 opgericht, een jaar na het overlijden van Tamara. Tamara was een geliefd, vrolijk en energiek meisje, die oog had voor de ander. Haar overlijden heeft veel jongeren in de wijde omgeving geraakt. Met de stichting willen jongeren met elkaar in beweging komen. Het leven van Tamara is daarbij een gemeenschappelijke drijfveer. Doel van de stichting is om mooie veelzijdige activiteiten op te zetten in Terwolde en wijde omgeving, waarbij de opbrengst wordt besteed aan goede doelen waar Tamara een warm hart voor had, zoals o.a. een geheel verzorgde dag voor ouderen, een ontbijt voor mantelzorgers, een bloemetje voor de bewoners in verzorgingshuizen, enz. Voor een gift: NL 03 RABO 0182 474 461.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Liturgie zondagmorgen 20-2-2022

Welkom

Zingen Psalm 25: 2 en 3

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Stil moment, Votum en Groet

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Aanvangstekst

Zingen Psalm 25: 5 en 6

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Gebed van Verootmoediging

Leefregel

Zingen Hemelhoog 298: 1, 2 en 3

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezingen Exodus 34: 27-31 en Marcus 9: 2-13

Exodus:

²⁷De HEER zei tegen Mozes: 'Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een verbond.' ²⁸Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

²⁹Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. ³⁰Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, ³¹maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen.

Marcus:

²Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, ³zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. ⁴Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. ⁵Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en

een voor Elia.’⁶Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. ⁷Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’⁸Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

⁹Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. ¹⁰Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. ¹¹Ze vroegen Hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ ¹²Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden?’ ¹³Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Zingen Lied 747: 1, 3 en 4

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

3. Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.

4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

Verkondiging

Zingen Hemelhoog 726

1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
 Die poort staat open ook voor mij!
 Voor mij! Voor mij!
 Staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.

Refrein

3. Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren

Refrein

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.

Refrein

Gebeden, stil moment, Onze Vader

Zingen Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen bij gevaar, in bange tijden,
met zijn raad en troost en zegen. over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in de dood je leven sparen. in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Liturgie zondagavond 20-2-2022, 19.00 uur

Ontmoetingsdienst: Zaaïen op hoop van zegen!

Wij zingen mee met Elly en Rikkert

via https://www.youtube.com/watch?v=XtAk_zEm2pQ

Refrein: Wat je zaait dat zul je oogsten.
Wat je plant wordt eens gemaaid.
Luister naar de Allerhoogste.
Je zult oogsten wat je zaait.

Ieder zaadje heeft z'n waarde,
en het draagt z'n eigen vrucht,
met z'n wortels in de aarde
en z'n blaadjes in de lucht.

Ook jouw leven is een zaadje.
Alles wat je zegt en doet
valt in één of ander gaatje
en het maakt iets slecht of goed.
Refrein

Hoe je anderen hebt bejegend
komt bij jou weer op je bord.
Je zult merken als je zegent
hoe je zelf gezegend wordt.
Refrein

Zingen Lied 841: 1, 2 en 4

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Welkom

Intochtslied: Lied 910: 1 en 2

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Stil gebed, Votum en Groet

Gebed

Wij zien en luisteren naar De gelijkenis van de zaaier

via <https://www.youtube.com/watch?v=OUI0QPM498M>

Schriftlezing: Marcus 4: 10; 13-20

Zingen: Lied 923: 1 en 2

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Interview met het zaadje

Schriftlezing: Johannes 12: 24-26

²⁴*Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort.* ²⁵*Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven.* ²⁶*Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.*

Wij luisteren naar Herman Boon, Wat je zaait zul je oogsten

via <https://youtu.be/uR5EfCKihRg>

1. De wetenschap en de geleerden,
die zijn er al over uit.

Als je bloemkool in de grond stopt,
ja, dan krijg je geen tropisch fruit.

Om dat te ontdekken, daar hoef je
heus niet voor naar school.

als je worteltjes in de grond stopt,
ja, dan krijg je geen boerenkool.

Refrein: Wat je zaait, zul je oogsten.
Je ontvangt wat je zal geven.
Wat je zaait, zul je oogsten,
dat is een wet van het leven.
Wat je zaait dat zul je oogsten.

2. Als jij loopt te liegen,
liegen anderen tegen jou.

En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?

En als jij loopt te stelen,
stelen anderen van jou.

En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?

Refrein

3. En als jij leert vergeven,
vergeven anderen jou.

En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?

Wat je zaait, zul je oogsten,
Ja, zo werkt dat nou.

Als jij goed voor anderen bent,
zijn anderen goed voor jou.

Refrein

Preek

Wij luisteren naar 'Blijf in mij' (Sela)

via <https://www.sela.nl/liederen/140/blijf-in-mij.html>

1. Kom je mee en volg je mij?

Ik roep je bij je naam.

Zul je gaan waar ik je leid?

Ik maak je nieuw voortaan.

Laat mijn diepe liefde zien;

laat zo zien dat jij mij dient.

Laat mijn leven groeien

diep in jou en blijf in mij.

2. Laat je blinde mensen zien

en maak je slaven vrij?

Help je armen ongezien

en doe je dat voor mij?

Doe je vreemdelingen recht,

zoals ik je heb gezegd?

Ik beantwoord hun gebed

in jou en jij in mij.

3. Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?

Want je wint je leven pas

als jij het vindt in mij.

En mijn liefde spoort je aan

om de wereld in te gaan.

Dan raak ik de mensen aan

in jou en jij in mij.

4. Heer, uw roepstem echoot door;
U roept mij bij mijn naam.

Leer mij volgen in uw spoor

en maak mij nieuw voortaan.

Geef mij steeds opnieuw de moed,

want mijn hart weet: U bent goed.

Ik heb lief en leef en groei

in U en U in mij.

Wij zingen Lied 906: 3, 5 en 6

3. Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,

alle aardse vreugd en vrede.

Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf en leven

zij geheel aan U gegeven.

Ja Gij zijt, voor altijd

onze God en Here: U zij lof en ere.

5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,

adem van ons aardse leven.

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,

zee ik ga in U ten onder.

Ik in U, laat mij nu
vallen in den blinde, U slechts zien en vinden.

6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien, voor U openbloeien.

Gebed

Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

