

Liturgie 13 maart 2022



In deze dienst wordt bevestigd
tot diaken

Mariet Nooteboom-Geerling

Voorganger: Ds. Theo van Staalduïne
Organist: Allard van Dijk

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij zingen Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed

Votum en Groet

Gebed voor de nood van de wereld

Wij luisteren naar een variant van 'Halleluja' van Leonard
Cohen over Oekraïne

via <https://www.youtube.com/watch?v=duOnmlJuNJQ>

Now we dream of times we had before
We are all tired, we can't take more
and you don't care for hollow comfort, do you?
We're sick of this – this pandemic,
disasters, war – it's lunatic:
too crushed to feel the joy of hallelujah.
Hallelujah (4 x)

*We dromen van de tijden van weleer
We zijn allemaal moe, en kunnen er niets bijhebben
en goedkope troost, daar heb je niets aan.
We zijn het zat – de pandemie,
rampen en oorlog, het is me wat,
we zijn te murw om ons te verheugen over het
hallelujah.*

Faith isn't hard when life is well.
It's brittle when you're facing hell
and I can't always be lighthearted for you.
But know that I am at your side
more as a shoulder than a guide,
even though we can't voice a hallelujah
Hallelujah (4 x)

*Het is niet moeilijk te geloven als alles goed gaat
Maar het is broos als je ellende overkomt
En ik kan me voor jou niet altijd vrolijk voordoen,
maar weet dat ik naast je sta
meer om op te leunen, dan om je te gidsen,
al kunnen we geen halleluja meer over de lippen krijgen
Halleluja...*

With confidence all but destroyed
I fling a prayer into the void
To recreate when happiness flowed through you
But despite the news we hear tonight

And if tomorrow brings no light
I'll hold on to the hope of hallelujah
Hallelujah....

*Terwijl ons vertrouwen flinterdun is
spreek ik mijn gebed uit tegen wat zo leeg voelt
om te herscheppen de tijd dat wij geluk ervoeren.
Maar ondanks het nieuws van deze avond
en zelfs als de ochtend ons geen licht zal brengen
houd ik vast aan de hoop van het halleluja!
Hallelujah....*

Wij zingen Psalm 149: 1 en 3

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Gebed

Wij kijken naar de gelijkenis van bouwen op rots of zand
via <https://www.bijbelbios.nl/het-huis-op-de-rots/>

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan



Lezing Oude Testament:
Psalm 146 (NBV21)

¹Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.

*²De HEER wil ik loven zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.*

*³Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling, bij wie geen redding is.*

*⁴Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.*

*⁵Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,*

*⁶die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,*

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,

*⁷recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.*

De HEER bevrijdt de gevangenen,

⁸de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

*⁹de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,*

maar goddelozen richt Hij te gronde.

*¹⁰De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.*

Halleluja!

Wij zingen Psalm 121 (Nieuwe Psalm Berijming)

Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de Heer mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

Hij laat je voeten veilig staan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.

De Heer zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De Heer zal alle dagen
en in de nacht je dragen.



Lezing Nieuwe Testament:
Handelingen 6: 1-10 (NBV21)

¹Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.

²Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: 'Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods

woord. ³Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, ⁴terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. ⁵Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. ⁶Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. ⁷Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

⁸Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. ⁹Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, ¹⁰maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem bezielde.

Wij luisteren naar Sela, 'Heer wijs mij uw Weg'

via <https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro>

*Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.*

*Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.*

*Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.*

*Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.*

*Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.*

Preek

Wij zingen Lied 913: 1, 3 en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Bevestiging nieuwe ambtsdrager Mariet Nooteboom-Geerling

Presentatie

Gemeente, de kerkenraad heeft u in de afgelopen maanden bekend gemaakt dat zij Mariet Nooteboom vandaag wil bevestigen in het ambt van diaken. Aangezien er geen wettige bezwaren zijn ingebracht zal zij zo dadelijk in het ambt bevestigd worden, waartoe de kerk van Christus haar geroep en heeft. Mag ik haar vragen uit de kerk naar voren te komen.

Opdracht

Gemeente, in het samenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus' naam
krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen,
met inachtneming van het Woord van God,
dat de behoeftigen niet worden beschaamd.
Zij zamelen de gaven van de gemeente in
om allen, die hulp nodig hebben
- binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf -
te doen delen in de liefde van Christus.
Metterdaad en biddenderwijs komen zij op
voor het recht van de arme, die om hulp roept,
de ellendige en wie geen helper heeft.
Zo zullen zij bevorderen,
dat armen en rijken elkaar ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de Heer.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en
met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer,
als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,
en wij de dood des Heren verkondigen,
totdat Hij komt.

Alle ambtsdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten,
hebben samen de verantwoordelijkheid als kerkenraad om de
gemeente en elkaar
in vieren, leren en dienen
bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn
gerechtigheid.

En u, zuster, die nu gereed staat uw ambtswerk te
aanvaarden:
Herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,

volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.



Vragen

Geliefde zuster, u die geroepen wordt tot het ambt van diaken in deze gemeente:

- Gelooft u dat in uw verkiezing door deze gemeente u door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk u meegedeeld is en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daar op uw antwoord, Maria Johanna Nootboom-Geerling?

Gebed en Bevestiging (de ambtsdrager knielt daarbij op de knielbank)

Heer, onze God, door Uw Geest leidt Gij uw kerk.
Daarom roept u mensen tot uw dienst.

Wij bidden U:

Wek in Mariet Nootboom blijvende verwondering dat Gij haar in uw dienst gebruiken wilt.

Geef haar geloof

opdat zij in de kerk Christus eigen lichaam zal herkennen.

Geef haar vaste hoop,

dat uw koninkrijk onder ons gestalte krijgt.

Geef haar trouwe liefde

om de leden van uw lichaam bij U te bewaren.

Zo bidden wij door uw geliefde Zoon, onze Heer, Amen.

Zegen:

Zend uw Heilige Geest op Mariet Nooteboom
Maak haar tot diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
om uw gemeente te bouwen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.
Wees gezegend en tot een zegen.
Amen

**Oproep aan de gemeente**

Broeders en zusters, ontvangt uw nieuwe ambtsdrager, gelijk de andere, als een dienaar van God. Stelt uzelf van harte onder de leiding van alle ambtsdragers en geeft acht op wat zij u te zeggen hebben. Ontvangt hen gastvrij en met een open hart en betoon hen het respect, waarop zij als herders van de kudde van de Heer recht hebben. Voorziet de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en toont hartelijke bereidheid om voor uw deel en naar uw vermogen mee te werken tot het dienstbetoon aan de naasten.

Als teken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, staande in het ambt aller gelovigen, willen wij ons ook als gemeente aan onze God toewijden in een gezongen geloofsbelijdenis:

Wij zingen Hemelhoog 344

(melodie LvK 460: 'Loof de koning heel mijn wezen')

Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
– paaslicht dat ons graf ontsluit, –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God uw glorie uit!

Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Wij zingen Lied 416: 1, 2 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



Wij zingen Lied 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe ambtsdrager te groeten voor de kansel. Wij geven daarbij geen handen.



U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl



Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

