

ZONDAGSBRIEF-524; 20 maart 2022

De ochtenddienst van 20 maart (9:30 uur)

Voorganger: Ds. H. van Driel uit Loenen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 27 maart (9:30 uur)

Voorganger: Ds. W. Sonneberg uit Ede

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Stichting Compassion Apeldoorn; 2. Kerk; 3. Zending

Kindernevendienst en online

Iedere zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Thuis kan de dienst ook online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Lezingen dienst 20 maart

Ds. Van Driel leest met ons op deze zondag eerst het pleidooi van Mozes voor het volk als God het wil vernietigen vanwege hun afgoderij met het gouden kalf. En op zijn voorspraak vergeeft God het volk. Dat verhaal staat in Exodus 32: 7-14. Daarna volgt de vraag van Petrus aan Jezus hoe vaak je iemand moet vergeven die de fout in gaat. Zeven keer? Nee, wel 70 x 7 keer, antwoord Jezus. En Hij voegt er een gelijkenis aan toe over de man die door zijn koning tienduizend talent kwijtgescholden kreeg, maar een schuld van honderd denarie opeiste van zijn mede-dienaar. De les van Jezus is dat het medelijden van onze God ons moet brengen tot medelijden met elkaar. Want anders zetten we dat medelijden van God op het spel! We lezen dit in Matteüs 18: 21-35. 490 keer vergeven... wie zou dan de tel niet kwijtraken? Zou dat misschien het doel van het rekensommetje van Jezus zijn?

Diaconale collecte 20 maart: iSTEPup voor student Hastings

Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt iSTEPup zestien studenten in zeven landen. Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma voor verpleegkundige halen. Hij is bezig aan zijn derde en laatste jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Giften voor deze stichting via rekeningnummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

55+ Soos Nijbroek

Donderdag 24 maart is er weer een soosmiddag. Deze middag komt de heer Jan Bornebroek ons vertellen over Boerenmagie! Wat zou dat wel niet moeten wezen... Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom. Wij beginnen om 14.30 uur in dorpshuis de Arend. Namens de soos, Jannie Berends 06 107 575 88

Diaconale collecte 27 maart: Stichting Compassion

Kinderen zijn de grootste slachtoffers van extreme armoede. Compassion bevrijdt kinderen uit armoede in Jezus' naam. In 25 ontwikkelingslanden zijn ruim 2 miljoen kinderen opgenomen in Compassion-projecten. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt. De lokale medewerkers weten als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede kunnen zijn en kennen de omgeving, de noden en de mensen. Op deze plekken krijgen kinderen gezonde voeding, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Kinderen worden op alle gebieden van hun leven

geholpen: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en spiritueel. Ieder kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Giften voor deze stichting kunt u overmaken op NL91 INGB 0000 003232 t.n.v. Compassion Nederland.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Inleveren kopij 'Ons Kerkblad'

Kopij voor het april-nummer van *Ons Kerkblad* kan ingeleverd worden tot en met 21 maart, uiterlijk 24.00 uur, via kerkblad@kerknijbroek.nl

Liturgie zondagmorgen 20-3-2022

Welkom

Zingen: Lied 25A

1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Votum en Groet

Korte inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Lied 1010

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lezing van het grote gebod

Zingen: Lied 315

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Matteüs 18: 21-35

Exodus 32: 7-14

⁷De HEER zei tegen Mozes: 'Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. ⁸Nu al zijn ze afgeweken van de weg die Ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: "Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!"' ⁹De HEER zei verder tegen Mozes: 'Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. ¹⁰Houd Mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal Ik een groot volk laten voortkomen.' ¹¹Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: 'Wilt U dan uw toorn laten ontbranden tegen uw eigen volk, HEER,

dat U met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? ¹²Wilt U dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! ¹³Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie U onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik gesproken heb zal Ik hun voor altijd in bezit geven.” ¹⁴Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee Hij gedreigd had.

Matteüs 18: 21-35

²¹Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ ²²Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. ²³Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. ²⁴Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. ²⁵Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. ²⁶Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” ²⁷Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. ²⁸Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” ²⁹Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” ³⁰Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. ³¹De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. ³²Daarop liet de heer hem

bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. ³³Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” ³⁴En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. ³⁵Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Zingen: Lied 513: 1 en 4

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

Zingen: Lied 103C: 1, 2 en 3

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze boze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Kinderen kunnen terugkomen uit de kindernevendienst

Dienst der gebeden, besloten met stil gebed en het Onze Vader

Zingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

