

## Hemelvaart 26 mei 2022



**De morgendienst** van 26 mei (9:30 uur)

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. E. van Stalduine-Sulman

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Diaconie

**De morgendienst** van 29 mei (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Noodhulp Oekraïne; 2. Kerk; 3. Zending

### **Oppas, Kindernevendienst en online**

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl).

Op Hemelvaartsdag is er geen oppas, en geen kindernevendienst!

### **Dienst Hemelvaartsdag: andere voorganger**

Met Hemelvaartsdag stond de eigen predikant van Nijbroek op het rooster (en in het maandelijkse kerkblad!) om voor te gaan in onze kerk. Maar uw predikant heeft sinds kort een extra aanstelling als ambulante (tijdelijk) predikant in Amersfoort-Vathorst, omdat daar de

gemeente vacant is. En met Hemelvaart moet hij daar een bevestigingsdienst leiden. Zijn echtgenote was gelukkig bereid de dienst in Nijbroek over te nemen.

### **Diaconale collecte 29 mei: Noodhulp Oekraïne**

Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!' Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er oorlog in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid voor de mensen in Oekraïne. Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Opnieuw collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. U steunt hiermee de noodhulp van Kerk in Actie en daarmee krijgen vluchtelingen een slaapplek en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u. U kunt ook een gift geven via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Oekraïne.

### **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

# Orde voor de dienst op 26 mei 2022

## Woord van welkom en mededelingen

### Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2

Volken weest verheugd,  
jubelt, toont uw vreugd,  
prijst met handgeklap  
's Heren koningschap.  
Ja, Hij is de Heer,  
volken slaat Hij neer,  
zijn geduchte kracht  
geeft z' in onze macht.  
Met zijn eigen hand  
meet Hij Jakob 't land,  
die daar woont met trots,  
als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon  
met gejuich ten troon.  
Luid bazuingeschal  
meldt het overal.  
Zingt Gods eer, heft aan,  
's Konings eer, heft aan.  
Heel de aarde hoort  
naar des Heren woord,  
is zijn rijksg gebied.  
Zingt een kroningslied!  
Die de volken leidt  
troont in heiligheid.

### Stil gebed

### Votum en groet

### Zingen: Psalm 47: 3

Maakt het dan bekend;  
Godes regiment  
houdt de volken saam,  
geeft hun rang en naam.  
Eed'len treden aan  
om op wacht te staan.  
Abrahams geslacht,  
het betreft de wacht.  
Hem, die 't aards geweld

paal en perken stelt,  
Hem zij lof en eer,  
de verheven Heer.

## **Gebed bij de opening van het Woord**

### **Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7**

*<sup>1</sup>Eilanden, hoor mij aan,  
verre volken, luister aandachtig.  
Al in de schoot van mijn moeder  
heeft de HEER mij geroepen,  
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam.*

*<sup>2</sup>Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard,  
Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;  
Hij maakte me tot een puntige pijl,  
Hij stak me weg in zijn pijlkoker.*

*<sup>3</sup>Hij heeft me gezegd: 'Mijn dienaar ben jij.  
In jou, Israël, toon Ik mijn luister.'*

*<sup>4</sup>Maar ik zei: 'Tevergeefs heb ik me afgemat,  
ik heb al mijn krachten verbruikt,  
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.  
Maar de HEER zal mij recht doen,  
mijn God zal mij belonen.'*

*<sup>5</sup>Toen sprak de HEER –  
Hij die mij al in de moederschoot  
gevormd heeft tot zijn dienaar  
om Jakob naar Hem terug te brengen,  
om Israël rond Hem te verzamelen,  
zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER  
en mijn God mijn sterkte zou zijn.*

*<sup>6</sup>Hij zei: 'Dat je mijn dienaar bent  
om de stammen van Jakob op te richten  
en de overlevenden van Israël terug te brengen,*

*dat is nog maar het begin.  
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,  
opdat de redding die Ik brengen zal  
tot aan de einden der aarde reikt.'*

*<sup>7</sup>Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,  
tegen hem die smadelijk veracht wordt,  
die door vreemde volken wordt verafschuwd,  
die dienaar is van vreemde heersers:  
Koningen zullen dit zien en opstaan,  
vorsten buigen diep voorover,  
omwille van de HEER, die betrouwbaar is,  
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.*

## **Zingen: Psalm 78: 1 en 2**

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.  
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.  
Verborgenheden wil ik openbaren,  
een van oudsher ons doorgegeven mare,  
roemrijke daden door de Heer volbracht,  
zijn grote wond'ren en zijn grote kracht.

2. Laat ons wat onze vaders vertelden  
doorgeven en aan onze kind'ren melden.  
't Getuigenis aan Israël geschonken,  
het heil dat van de hemel heeft geklonken,  
het is een licht dat ons ten leven leidt, -  
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

**Luisteren en kijken** naar introductie hemelvaart via  
<https://www.youtube.com/watch?v=1WkpBogWb78> (tot 1.23 min.)

## **Schriftlezing: Lukas 24: 44-53**

*<sup>44</sup>Hij zei tegen hen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.'<sup>45</sup>Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. <sup>46</sup>Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,<sup>47-48</sup> en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. <sup>49</sup>Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'*

*<sup>50</sup>Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. <sup>51</sup>En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. <sup>52</sup>Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. <sup>53</sup>Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.*

## **Zingen: Lied 663**

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

## **Verkondiging**

## Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 5

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.

**Inleiding op gebed: Opwekking 125** via  
[https://www.youtube.com/watch?v=jC\\_4EGCXR9M](https://www.youtube.com/watch?v=jC_4EGCXR9M)

1. Heer, ik kom tot U  
Hoor naar mijn gebed  
Vergeef mijn zonden nu  
En reinig mijn hart

2. Met Uw liefde, Heer  
Kom mij tegemoet  
Nu ik mij tot U keer  
En maak alles goed

3. Zie mij voor U staan  
Zondig en onrein  
O, Jezus raak mij aan  
Van U wil ik zijn

4. Jezus op Uw woord  
Vestig ik mijn hoop  
U leeft en U verhoort  
Mijn bede tot U

## Gebeden

### Lezen geloofsbelijdenis

#### Slotlied: 415: 1 en 2

Zegen ons Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

### Zegen

#### Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen,  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

