

ZONDAGSBRIEF-536; 5 juni 2022



De morgendienst van 5 juni (9:30 uur)
Eerste Pinksterdag
Voorganger: Ds. E. van Stalduine-Sulman
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. zending; 2. kerk; 3. onderhoud pastorie



De morgendienst van 12 juni (9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine
Organist: Ali Visser
Collectes: 1. MAMA's kinderfonds; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Oppas, Kindernevendienst en online

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tijdens de preek is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8 in de kerkenraadskamer, met uitzondering van zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Pinksterdienst

Op deze zondag zal net als met Hemelvaart de echtgenote van onze predikant voorgaan. Per ongeluk stond op de vorige zondagsbrief zijn naam ingevuld bij deze dienst. Maar het wordt dus ds. Eveline van Staalduine-Sulman. Na de dienst is er ontmoeting in De Arend. Het is immers de eerste zondag van de maand. Wilt u thuis deze dienst volgen dan kunt u deze zondag de dienst niet alleen via ons eigen Youtube-kanaal meemaken, maar ook beluisteren via de Oecumenische Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3). Wij zijn aan de beurt voor deze radio-service, vandaar.

Diaconale collecte 5 juni: Zending voor MAF

MAF (Mission Aviation Fellowship) betekent zendingsvliegdiens. De vier pijlers van MAF zijn: 1. ontwikkelingshulp, 2. noodhulp bij rampen, 3. zending en evangelisatie, 4. medische hulp. MAF vliegt wereldwijd voor meer dan 2.000 kerken en hulporganisaties met 130 MAF-vliegtuigen.

Onze zendings-commissie ondersteunt de familie Van Middendorp. Begin 2020 zijn Sander en Mirjam van Middendorp-de Boer met hun drie kinderen door MAF uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea. Een periode van wennen aan een nieuw land en een andere cultuur brak aan. Een extra uitdaging was de coronapandemie. Daardoor konden de kinderen niet naar school, waardoor Mirjam onverwacht thuis scholing moet geven. Sander startte met zijn werk bij CRMF (Christian Radio Missionary Fellowship) waar verschillende verwachtingen bleken te zijn omtrent de werkzaamheden. Het bleek een stressvolle eerste periode. In 2021 kwam de familie voor een kort verlof naar Nederland.

Na terugkeer in PNG werd Mirjam (nadat het hele gezin al corona had gehad) erg ziek. Ze bleek buiktyfus te hebben. Sander nam naast alle gewone werkzaamheden lange tijd de taak van mantelzorger op zich. Eind 2021 werd duidelijk dat het echtpaar uitgeput was van alles wat hen in de voorgaande twee jaar overkomen was. Een voorzetting van het huidige werk in PNG was

geen optie. Daarom is in goed overleg met Sander en Mirjam besloten deze uitzending te beëindigen. De familie Van Middendorp is eind maart teruggekeerd naar Nederland. Na een periode van rust zullen ze zich gaan oriënteren op de toekomst, waarbij uitzending voor MAF naar een ander land één van de serieuze mogelijkheden is.

De financiële steun voor de familie Van Middendorp blijft van harte welkom om hen zodoende gelegenheid te geven goede keuzes te maken voor de toekomst. De collecte gaat voor 100% naar dit gezin. Giften via het bankrekeningnummer van de diaconie: NL45 RABO 0111 0490 16 o.v.v. zending, MAF.

Diaconale collecte 12 juni: Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS ondersteunt de “Mama’s” van Zuid-Afrika. Dat zijn sterke indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf de dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor 30.000 kinderen in 30 projecten. Kinderfonds kent de MAMAS persoonlijk en bezoekt elk project 2 x per jaar. Zie ook: <https://www.kinderfondsmamas.nl>
Voor giften: banknr. NL 60 INGB 0000046664.

55+ Soos Nijbroek

Donderdag 9 juni is alweer onze laatste soosmiddag van het seizoen 21/22. Dit wordt een verrassingsmiddag in dorps huis de Arend en we beginnen om 15:00 uur. De middag wordt afgesloten rond 17:00 uur met een buffet. Mocht u als vaste bezoeker deze middag niet kunnen komen, wilt u dit dan voor 3 juni doorgeven? Namens de soos, Jannie Berends 06 – 107 575 88.

Taizéviering Terwolde op 12 juni 2022

In de kerk van Terwolde vindt op 12 juni om 19.00 uur een Taizéviering plaats. Zo'n dienst bestaat uit liederen die enkele malen achter elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel en stiltes. Ds. Rosemarie van der Hucht zal de viering

leiden. Om de liederen van Taizé bekender te laten klinken in de viering zal er drie keer de mogelijkheid zijn om deze te leren zingen. Onder leiding van Marlies Tiemens kunt u nog één keer meezingen op 7 juni. Aanvang 18.45 uur en het duurt tot 19.30 uur. Dit in de kerk van Terwolde. Wilt u meer weten over het meedoen aan het oefenen, neemt u dan gerust contact op met Riet Visser-Veenendaal, 06 250 57 803.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Orde voor de dienst op 5 juni 2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 68: 7 en 9

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 687

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Kyrie-gebed

Zingen als Glorialied: Lied 683

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar,
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Leefregel: 1 Petrus 3:8-11

*⁸ Wees allen eensgezind,
leef met elkaar mee,
heb elkaar lief als broeders en zusters,*

*wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
9Vergeld geen kwaad met kwaad,
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug;
zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt,
want daartoe bent u geroepen. 10Immers:
'Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
en zijn lippen voor woorden van bedrog,
11laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
laat hij naar vrede streven en die najagen.*

We zingen een gebed om de Geest: Lied 680: 1, 3, 4

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

4. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Schriftlezing: Jesaja 44:1-8

*1Nu dan, luister, Jakob, mijn dienaar,
Israël, dat Ik heb uitgekozen:*

*2Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft
en al in de moederschoot gevormd,*

en die je steeds te hulp komt:

*Wees niet bang, mijn dienaar Jakob,
Jesurun, die Ik heb uitgekozen.*

*³Ik zal water uitgieten op dorstige grond,
waterstromen over het droge land.*

*Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten
en mijn zegen over je telgen.*

*⁴Zij zullen ontkiemen tussen het gras,
uitbotten als wilgen langs het water.*

*⁵De een zal zeggen: 'Ik hoor bij de HEER,'
de ander zal Jakobs naam gebruiken,
een derde schrijft op zijn hand: 'Van de HEER'
en tooit zich met de naam Israël.*

*⁶Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder,
de HEER van de hemelse machten:*

*Ik ben de eerste en de laatste,
er is geen god buiten Mij.*

*⁷Wie is zoals Ik? Laat hij het woord nemen.
Laat hij vertellen en aan Mij ontvouwen
wat er te gebeuren stond*

*vanaf de dag dat Ik de mensheid schiep,
en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat.*

*⁸Vrees niet, laat je niet door angst verlammen:
heb Ik het je niet vanaf het begin laten horen,
heb Ik het je niet aldoor verteld?*

*Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten Mij,
of een andere rots? Ik ken er geen.*

Zingen: Psalm 65: 5 en 6

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,

uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? ⁹Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, ¹⁰Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in

Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, ¹¹en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ ¹²Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ ¹³Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Zingen: Lied 686: 1 en 2

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 167: 1, 2 en 3

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
dn de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Dankzegging en voorbede

Wij luisteren en kijken naar: “Ik ben bij je” via
<https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ>

Slotlied: Lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

