

## ZONDAGSBRIEF-537; 12 juni 2022

**De morgendienst** van 12 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ali Visser

Collectes: 1. MAMA's kinderfonds; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

**De morgendienst** van 19 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.H. van Osch uit Vaassen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk  
3. Interieurfonds

### **Oppas, Kindernevendienst en online**

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tijdens de preek is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8 in de kerkenraadkamer. Thuis kan de dienst online gevolgd worden via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl).

### **Diaconale collecte 12 juni: Kinderfonds MAMAS**

Kinderfonds MAMAS ondersteunt de "Mama's" van Zuid-Afrika. Dat zijn sterke indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf de dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor 30.000 kinderen in 30 projecten. Kinderfonds kent de MAMAS persoonlijk en bezoekt elk project 2 x per jaar. Zie ook: <https://www.kinderfondsmamas.nl>  
Voor giften: banknr. NL 60 INGB 0000046664.

### **Diaconale collecte 19 juni: St. Handen Samen voor Angola**

Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden.

Zie ook [www.handensamenvoorangola.nl](http://www.handensamenvoorangola.nl). Giften: NL77 RABO  
0322 5400 62.

## **Taizéviering Terwolde op 12 juni 2022**

In de kerk van Terwolde vindt op 12 juni om 19.00 uur een Taizéviering plaats. Zo'n dienst bestaat uit liederen die enkele malen achter elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel en stiltes. Ds. Rosemarie van der Hucht zal de viering leiden.

## **Doopdienst 26 juni**

Voor de ochtenddienst van 26 juni is de doop aangevraagd door Allard en Jedidiah Van Dijk-Moser voor hun dochter Joëlle Elisabeth van Dijk. Joëlle is op 9 mei geboren. Onze eigen predikant hoopt deze doopdienst te leiden.

## **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

## **Orde voor de dienst op 12 juni 2022**

### **Woord van welkom en mededelingen**

**Intochtslied:** Lied 146c: 1 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!  
Halleluja! Halleluja!

## **Votum en Groet**

### **Gebed van verootmoediging**

### **Genadeverkondiging**

#### **Wetslezing:** Romeinen 12: 9-21

<sup>9</sup>Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. <sup>10</sup>Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. <sup>11</sup>Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. <sup>12</sup>Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. <sup>13</sup>Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. <sup>14</sup>Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. <sup>15</sup>Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. <sup>16</sup>Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. <sup>17</sup>Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. <sup>18</sup>Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. <sup>19</sup>Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.' <sup>20</sup>En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.' <sup>21</sup>Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

**Kijken en luisteren naar een lied over de Heilige Geest** (origineel van lied 701) via [www.youtube.com/watch?v=5EmkyT6uUZE](http://www.youtube.com/watch?v=5EmkyT6uUZE)

**Zingen:** Lied 701: 1, 3 en 4



1 Zij zit als een vogel, broe-dend op het wa-ter,  
on-der haar de cha-os van de eer-ste dag;  
zij zucht en zij zingt, moe-der van de schep-ping,  
wach-tend op het woord tot-dat zij ba-ren mag.

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,  
maakt de tongen los, taal en getuigenis,  
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;  
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, één met God in wezen,  
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;  
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,  
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

## **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

**Wij luisteren en kijken naar: "Ik ben bij je"** via  
<https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ>

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

**Lezing I:** I Korintiërs 3: 9b-15

<sup>9b</sup>U bent een bouwwerk van God. <sup>10</sup>Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. <sup>11</sup>Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf –, <sup>12</sup>maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi en stro. <sup>13</sup>Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd; op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. <sup>14</sup>Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. <sup>15</sup>Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen.

**Zingen:** Lied 686: 1 en 3

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield maak een wat is verdeeld.

3. De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

**Lezing II:** Mat. 25: 14-28

<sup>14</sup>Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. <sup>15</sup>Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen <sup>16</sup>ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. <sup>17</sup>Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. <sup>18</sup>Degene

die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

<sup>19</sup>Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. <sup>20</sup>Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” <sup>21</sup>Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” <sup>22</sup>Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” <sup>23</sup>Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” <sup>24</sup>Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, <sup>25</sup>en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” <sup>26</sup>Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? <sup>27</sup>Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. <sup>28</sup>Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft.

**Zingen:** Lied 944: 1, 3 en 4

1. O Heer, verberg U niet voor mij,  
wanneer ik mij verberg voor U.  
Gij weet het, ik ben bang voor U,  
ontwijk U en verlang naar U.  
O ga niet aan mijn hart voorbij.

3. Spreek zelf in mij het rechte woord.  
Zo vaak ik woorden voor U vond,  
heb ik mij in mijn woord vermomd.  
Nu wacht ik tot Gij zelve komt  
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,  
dat U niet zoekt en U niet vindt.  
Geef mij, als een die Gij bemint,  
geef, dat ik als uw eigen kind  
uw stem mag horen in mijn slaap.

## **Preek**

**Zingen:** Lied 672: 3 en 6

3. In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kind'ren nieuw geboren.  
Deel dan uw gaven uit,  
wees met uw kracht nabij.  
Dat ieder op zijn plaats  
een levend lidmaat zij.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,  
want stukwerk is ons pogen.  
En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan.  
Houdt Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam.

## **Gebed**

**Zingen (staande):** lied 340b, Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  
die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria;  
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  
vergeving der zonden;  
wederopstanding des vlezes;  
en een eeuwig leven.  
Amen, Amen, Amen.

**Luisteren en kijken naar Alemet:** “Overvloedig geef ik u” via  
<https://www.youtube.com/watch?v=nVV7Jl5x80Y>

## Zegen

### Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen,  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

