

ZONDAGSBRIEF-538; 19 juni 2022



De morgendienst van 19 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.H. van Osch uit Vaassen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk
3. Interieurfonds

De morgendienst van 26 juni (9:30 uur)

Doopdienst/Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Rien Volkerink

Collectes: 1. Bartiméus; 2. Kerk; 3. Zending

Oppas, Kindernevendienst en online

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tijdens de preek is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8 in de kerkenraadskamer. Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Diaconale collecte 19 juni: St. Handen Samen voor Angola
Overal in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Giften: NL77 RABO 0322 5400 62. Zie ook www.handensamenvoorangola.nl.

Doopdienst 26 juni

Voor de ochtenddienst van 26 juni is de doop aangevraagd door Allard en Jedidiah Van Dijk-Moser voor hun dochter Joëlle Elisabeth van Dijk. Joëlle is op 9 mei geboren. Onze eigen predikant hoopt deze doopdienst te leiden.



Diaconale collecte 26 juni: Bartimeüs

Bartimeüs is een organisatie die sinds haar oprichting in 1915 zich verbonden weet met christelijke levenswaarden. Bartimeüs is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Marcus 10:46-52). Bij christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid en dankbaarheid. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maakt Bartimeüs zich in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Bartimeüs is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Bartimeüs heeft 1.800 medewerkers en

ruim 800 vrijwilligers om het mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet. De begeleiding en advisering vindt plaats door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Helpt u ook mee? Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnr: NL05 ABNA 0526 262 621.

Zomierzangavonden Wilp

Dit jaar zijn er weer vijf zangavonden in de Wilpse Dorpskerk. Een drietal organisten zullen bij toerbeurt begeleiden. Geniet van uw eigen samenzang. De zangavonden vinden in Wilp plaats op de woensdagen 22 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus en 17 augustus. De aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis en in de pauze is er koffie of thee. U bent van harte welkom!

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Orde voor de dienst op 19 juni 2022

Woord van welkom en mededelingen

Zingen: Lied 150a

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst:

Loop niet in het gareel met ongelovigen. Want wat hebben gerechtigheid en wetteloosheid samen, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? (2 Kor.6:14)

Zingen: Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer (2 x)

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Verootmoediging

Aanmoediging, Kol. 3:12-17:

¹²Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. ¹³Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. ¹⁴En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid

maakt. ¹⁵Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. ¹⁶Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. ¹⁷Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Zingen: Psalm 119: 42 en 43

42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.

43. Mijn lust is, slechts te willen wat Gij wilt.
Ik haat die U met dubbel hart beminnen.
Gij zijt voor mij een schuilplaats en een schild,
want in uw woord doet Gij mij overwinnen.
Bozen, laat af, dat ik in God verstild
mij dag aan dag op zijn gebod bezinne.

Gebed

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan

Schriftlezing: Psalm 139 (NBV 21)

¹Voor de koorleider. Van David, een psalm.

*HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
²U weet het als ik zit of sta,*

U doorziet van verre mijn gedachten.

*³Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.*

*⁴Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.*

*⁵U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.*

*⁶Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.*

*⁷Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?*

*⁸Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.*

*⁹Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,*

*¹⁰ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.*

*¹¹Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’*

*¹²ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.*

*¹³U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.*

*¹⁴Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.*

¹⁵Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

*kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.*

*¹⁶Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.*

*¹⁷Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,*

*¹⁸ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.*

*¹⁹God, breng toch de goddelozen om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –*

*²⁰ze spreken kwaadaardig over U,
uw vijanden misbruiken uw naam.*

*²¹Zou ik niet haten wie U haten, HEER,
niet verachten wie tegen U opstaan?*

*²²Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn ook mijn vijand geworden.*

*²³Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,*

*²⁴zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.*

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 4

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Preek over Preek 139: 19-22 - 'Een ongemakkelijke tekst'

Zingen: Psalm 139: 8, 9 en 14

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Kinderen kunnen terugkeren van de nevendienst

Gebed

Zingen: Lied 939:1 en 3

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



