

ZONDAGSBRIEF-540; 3 juli 2022



De morgendienst van 3 juli (9:30 uur)
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. Kerk in Actie (onderwijs kansarme kinderen)
2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De morgendienst van 10 juli (9:30 uur)
Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. De Zonnebloem; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Wel oppas, geen kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tot en met 21 augustus is er in de zomer geen kindernevendienst.

Meedoen met het avondmaal

De gemeente van Nijbroek viert het avondmaal alleen met belijdende leden, maar het avondmaal verbindt alle kinderen van God, niet alleen die van de gemeente van Nijbroek. Ook zij die in de kerk vandaag te gast zijn, en in eigen kring gerechtigd tot het avondmaal, zijn van harte uitgenodigd om met ons brood en wijn te delen. Wie online de dienst volgt kan eigen brood en wijn klaarzetten en thuis meevieren.

Diaconale collecte 3 juli: Kerk in Actie: Onderwijs kansarmen

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs India.

Diaconale collecte 10 juli: De Zonnebloem

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale

en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtrekkende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL03 RABO 0108 901 998.

Vakantie predikant

Uw predikant heeft vakantie van zondag 10 juli tot zaterdag 13 augustus. De eerste twee weken is hij nog thuis en beschikbaar in geval van nood. Daarna is hij drie weken weg. Mocht er dan behoefte zijn aan een predikant, dan kunt u zich daarvoor melden bij de kerkenraad. Op zondag 14 augustus hoopt ds. Van Staalduine weer voor te gaan in de kerkdienst in ons midden.

Orde voor de dienst op 3 juli 2022

Woord van welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 103: 1 en 5

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Wij luisteren naar Amazing Grace (versie Chris Tomlin) als boodschap van genade en bevrijding al wat ons verslaaft via <https://www.youtube.com/watch?v=Y-4NFvI5U9w>

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see

*Verbazende genade, hoe zoet is het geluid
Dat redde een stakker als ik
Eerst was ik verdwaald, maar nu ben ik gevonden
'k Was blind, maar nu zie ik*

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

*Het was genade die mijn hart leerde vrezen
En genade die mijn angsten ophief
Hoe kostbaar toonde zich die genade
op het uur dat ik voor het eerst geloofde*

Ref.: My chains are gone, I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love; Amazing grace

*Mijn kettingen zijn weg, ik ben vrijgelaten
Mijn God, mijn Verlosser heeft me vrijgekocht
En als een vloed regeert Zijn goedheid
Oneindige liefde; verbazende genade*

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

*De Heer heeft mij het goede beloofd
Zijn woord stelt mijn hoop vast
Hij zal mijn schild en deel zijn
Zolang het leven duurt*

Refrein: 2 x

The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, who called me here below
Will be forever mine, will be forever mine
You are forever mine

*De aarde zal spoedig als sneeuw verdwijnen
De zon ophouden te schijnen
Maar God, die mij hier beneden heeft geroepen
Zal voor altijd van mij zijn, zal voor altijd van mij zijn
Je bent voor altijd van mij*

Schriftlezing: Lucas 22: 7-8; 14-27

⁷De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. ⁸Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ ⁹Ze vroegen hem: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ ¹⁰Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, ¹¹en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” ¹²Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ ¹³Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

¹⁴Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. ¹⁵Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. ¹⁶Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.' ¹⁷Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. ¹⁸Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' ¹⁹En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' ²⁰Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.

²¹Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. ²²Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.' ²³Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

²⁴Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. ²⁵Jezus zei tegen hen: 'Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. ²⁶Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. ²⁷Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Zingen: Lied 388: 1, 2 en 4

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

Preek

Zingen (staande als geloofsbelijdenis): Lied 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Gebed

Zingen: Lied 381: 2 en 3

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Nodiging

Wij luisteren naar ‘Hier ben ik Heer’ van Sela via
<https://www.youtube.com/watch?v=HicwgxTI4i4>, bij het lopen naar het koor

*Als een levend offer Heer,
breng ik al mijn eigen eer,
leg mijn eigenliefde neer,
voor U Jezus.
Niets houd ik voor U geheim;
wil in alles van U zijn.
Heel mijn leven is van U.*

*Jezus, mijn redder, U bent al mijn liefde waard.
Geef mij uw vrede, die mijn hart bij U bewaart.*

*Hier ben ik, hier ben ik Heer,
met al wat ik U kan geven.
Mijn hart Heer, is nu van U.
Heel mijn hart is van U alleen.*

Onderwijzing

Tafelgebed waaronder wij zingen Lied 381: 4 en 5

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Wij delen brood en wijn

Zingen: Lied 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed

Wij zingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Zegen

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

