

## ZONDAGSBRIEF-541; 10 juli 2022



**De morgendienst** van 10 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. De Zonnebloem; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

**De morgendienst** van 17 juli (9:30 uur)

Voorganger: De heer G. Timmer uit Heerde

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl).

### **Wel oppas, geen kindernevendienst**

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tot en met 21 augustus is er in de zomer geen kindernevendienst.

## **Diaconale collecte 10 juli: De Zonnebloem**

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtrekkende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL03 RABO 0108 901 998.

## **Diaconale collecte 17 juli: Stichting iSTEPup**

Stichting iSTEPup is één van de diaconale doelen die onze diaconie een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er ook regelmatig bij de kerkdiensten voor collecteren. De Stichting financiert studiebeurzen voor jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij

later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land!

Eén van de studenten die door de stichting gesteund wordt, is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij nu toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn laatste jaar en is aan het afstuderen. Daarna kan hij aan de slag als verpleegkundige. Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website [www.i-step-up.com](http://www.i-step-up.com). Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

### **Vakantie predikant**

Uw predikant heeft vakantie van zondag 10 juli tot zaterdag 13 augustus. De eerste twee weken is hij nog thuis en beschikbaar in geval van nood. Daarna is hij drie weken weg. Mocht er dan behoefte zijn aan een predikant, dan kunt u zich daarvoor melden bij de kerkenraad. Op zondag 14 augustus hoopt ds. Van Staalduine weer voor te gaan in de kerkdienst in ons midden.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)



# Orde voor de dienst op 10 juli 2022

## Woord van welkom en mededelingen

### Intochtslied: Lied 209

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,  
wend naar ons toe uw licht gelaat.  
Uw Geest die in de waarheid leidt  
zij onze gids in deze tijd.
2. Geef dat ons hart mag zijn gericht  
op U die ons verstand verlicht,  
opdat uw naam ons steeds nabij,  
uw lof op onze lippen zij,
3. totdat met alle eng'len saam  
wij zingen: heilig is Gods naam!,  
en zien U in het zalig licht  
van aangezicht tot aangezicht.

### Stil Gebed

### Votum en Groet

### Zingen Psalm 27: 2 en 7

2. Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'  
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.  
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is  
zijn licht, verlichtende de duisternis.

7. O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zoekt!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

## **Gebed van ontferming en verootmoediging**

### **Lezing van de geboden**

### **Zingen Lied 302 Evangelische Liedbundel**

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart

2. Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw woord  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U.

## **Gebed om de opening van het Woord**

**Schriftlezingen:** *1 Petrus 1: 1 t/m 6 en Hebrëen 11: 13 t/m 16*

## 1 Petrus 1

<sup>1</sup>Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, <sup>2</sup>door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

<sup>3</sup>Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. <sup>4-5</sup>Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. <sup>6</sup>Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

## Hebreeën 11

<sup>13</sup>Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. <sup>14</sup>Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. <sup>15</sup>En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. <sup>16</sup>Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

## Zingen Lied 317

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen  
met uw eigen,  
met uw lieve stem verstoord.

Maak de weg tot U begaanbaar,  
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,  
ons ten leven,  
maak uw schrift het levend woord.  
Zie het boek van uw behagen  
opgeslagen;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3. Roep ons uit de doodse dalen  
waar wij dwalen,  
door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de heil'ge stede  
van uw vrede.  
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

## **Prediking**

### **Zingen Lied 799: 2 en 4**

2. Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan.  
Hij riep ons, de Getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan.  
Komt en vertrouwt op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem.

4. Wij gaan als ingekeerden  
stil door een vreemd gebied,  
verachten voor de wereld,  
die men niet hoort of ziet.  
Maar geeft men op ons acht,  
dan hoort men hoe wij zingen  
van onze grote dingen:  
wij weten wat ons wacht!

## **Dankgebed en voorbeden waarna stil gebed en gezamenlijk Onze Vader**

### **Slotlied: Lied 750: 1 en 2**

1. Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,  
ach, was ik daar jouw gast!  
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,  
niets houdt het hier nog vast.  
Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,  
is het uit deze wereld mij al vooruit gesneld.

2. Wordt mijn gebed tenslotte nog verhoord  
dat nu het uur zal slaan,  
waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort,  
en recht voor God zal staan  
als een van zijn beminden,  
als uitverkoren pand.  
Dan zal ik in jou vinden  
mijn ware vaderland.

## **Zegen**

**U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.**