

ZONDAGSBRIEF-546; 14 augustus 2022



De morgendienst van 14 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Evangelisch begeleidingscentrum; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk

De morgendienst van 21 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Wel oppas, geen kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tot en met 21 augustus is er in de zomer geen kindernevendienst.

Diac. collecte 14 aug.: Evangelisch begeleidingscentrum (EBC)

Het E.B.C. is een christelijke instelling met vier locaties in 't Harde, Elburg en Oldebroek. Zij bieden aangepaste woonvormen aan, zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor mensen met psychische problemen, depressies of trauma's. Een appartement kan gehuurd worden door mensen die tijdelijk of

permanent ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden mensen in hun eigen omgeving begeleid. Ook bieden zij dagbesteding aan, waardoor het mogelijk is dat degenen die daar gebruik van maken kunnen werken in een positieve en rustige omgeving. Een gift kan overgemaakt worden op banknr. NL 70 INGB 0003007700.

Diac. collecte 21 aug.: Stichting Handen Samen voor Angola
Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting Handen samen voor Angola uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het doel van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken, deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Giften: NL77 RABO 0322 5400 62. Zie: www.handensamenvoorangola.nl.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Orde voor de dienst op 14 augustus 2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Psalm 105: 1 en 2

1. Looft God de Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

2. Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Stil gebed, bemoediging en groet (hierna gaan allen zitten)

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Lied 342: 3, 4 en 5

3. Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4. Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht
scheidt.

5. Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

Gebed bij de opening van het Woord

Introductie thema: De Bijbel, via
<https://www.youtube.com/watch?v=1a-WUInmQQ4>
(Stoomcursus Bijbel, denkstof 43)

Schriftlezing: Deuteronomium 31: 9-13

⁹Mozes stelde zijn hele onderricht op schrift en gaf de boekrol aan de Levitische priesters, die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen, en aan de oudsten van Israël. ¹⁰⁻¹¹Hij droeg hun daarbij het volgende op: 'Lees deze voorschriften elk zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, tijdens het Loofhuttenfeest voor aan alle Israëlieten. Want dan komt heel Israël naar de plaats die de HEER uitkiest, om daar voor Hem te verschijnen. ¹²Roep dan het volk bijeen, met inbegrip van de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Laat iedereen naar de voorlezing luisteren en zo leren ontzag te tonen voor de HEER, uw God, en de wetten waarin u onderwezen bent, strikt na te leven. ¹³Ook hun kinderen, die nog van niets weten, moeten luisteren en leren om ontzag te tonen voor de HEER, uw God, al de tijd dat u aan de overkant van de Jordaan leeft in het land dat u in bezit zult nemen.'

Zingen: Psalm 119: 13 en 14

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Schriftlezing: II Tim. 2: 14-26; 3: 14-17

¹⁴Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. ¹⁵Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. ¹⁶Luister niet naar heilloos en hol gezwets, want dat voert steeds verder van God weg. ¹⁷Wat dwaalleraren vertellen woekert voort als een gezwel. Ook Hymeneüs en Filetus ¹⁸zijn van de waarheid afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen.

¹⁹Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: 'De Heer weet wie Hem toebehoren' en 'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan'. ²⁰In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. ²¹Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.

²²Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. ²³Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. ²⁴Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, ²⁵en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen ²⁶en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend heeft gevangen en hen dwingt zijn wil te doen.

¹⁴Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren ¹⁵en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. ¹⁶Alles wat de

Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, ¹⁷zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Zingen: Lied 316

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Schriftlezing: II Petrus 1: 20-21

²⁰Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, ²¹want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Uitleg: Hebben we boodschap aan de Bijbel?

Zingen: Lied 723

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,

opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Dankgebed, voorbede, stil gebed en het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 422

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen,
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

