

ZONDAGSBRIEF-548; 28 augustus 2022



De morgendienst van 28 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. E. van Staalduine-Sulman

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Stichting Gave Emst; 2. Kerk; 3. Zending

De morgendienst van 4 september (9:30 uur)

Voorganger: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Oppas en kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Vanaf deze zondag 28 augustus is er weer kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Vooruitblik: Startweek-end 10 en 11 september

Nu de kinderen van de basisschool weer naar school gaan gaat het kerkelijk leven ook weer van vakantie-modus naar 'gewoon'. Van alles gaat weer beginnen in de komende maand. Daarvoor hebben we ons startweek-end over twee weken op 10 en 11 september. Op zaterdag 10 september combineren we de Open Monumentendag (kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur) met een spelletjesmiddag voor jong en oud op het dorpsplein (15.00-18.00) met springkussen voor de jongsten. U kunt de volgende spelen doen: Sjoelen, Darten, Jeu de boules, Blik gooien. Op groot formaat: Vier op een rij, Bibberspiraal, Mikado. En we houden de scores natuurlijk bij!

Opgave is niet nodig, de spelletjes en het springkussen zijn gratis en u krijgt van de kerk bij deelname zelfs twee consumptiemuntjes cadeau. De spelletjesmiddag in samenwerking met ons Dorpshuis.

Op zondag 11 september houden we onze startdienst. Omdat we dat graag in de pastorietuin doen beginnen we iets later dan gewoon (dan is het warmer in de open lucht): 10.00 uur! Thema van de dienst is overgenomen van het jaarthema van de HGJB: 'Enthousiasme gezocht'. De Bijbeltekst die we daarbij lezen is Romeinen 9: 12-21. Melanie en David Wilschut uit Heerde (zie www.spreekenzing.nl) zullen deze dienst muzikaal verrijken met muziek en zang. Na de dienst is er een gezellig samenzijn op het gazon, afgesloten met het nuttigen van hamburgers. Dus u hoeft voor de lunch niet naar huis. En dan voor deze twee dagen hopen dat het droog is...

Verzoek om taart en koek

Na de startdienst op zondagmorgen 11-9 drinken we natuurlijk koffie/thee/fris etc. Maar voor 'erbij' doen we een beroep op u: Zou u iets mee willen nemen? Een taartje, zelfgebakken koekjes, een cake? We willen ons graag spontaan laten verrassen. Inleveren voor de dienst bij het koffie-uitreikpunt. Het hoeft niet te groots,

want we moeten nog ruimte overhouden voor de broodjes hamburger rond het middaguur!

Diaconale collecte 28 augustus: Stichting Gave Emst

Als je alles achterliet voor veiligheid, maar geen zekerheid hebt over je toekomst, heb je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet, ook als vluchteling. Het steunen van vluchtelingen in Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en ook taal- en cultuurverschillen die kunnen belemmeren. Stichting Gave ondersteunt belangrijke contacten tussen christenen en vluchtelingen. Ze doen dat met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Zoals zomerkampen voor jongeren, bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Omdat ze Gods liefde willen delen. Samen met kerken en vrijwilligers zorgen ze ervoor dat iedere vluchteling zich gezien en geliefd voelt. Door uw bijdrage via de collecte voelen meer vluchtelingen zich gezien en geliefd. Meer informatie over Gave vind je op www.gave.nl
Steun Stichting Gave via NL85 INGB 0006 9900 56.

Diaconale collecte 4 september: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom.

In 192 landen ter wereld is er een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand in de buurt en staat het Rode Kruis klaar. Om daar te helpen waar het nodig is. Voor giften: NL33 INGB 0000 0008 81.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Orde voor de dienst op 28 augustus 2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 33: 1 en 2

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrumpet.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed, bemoediging en groet

Kyrie-gebed

Gloria: Psalm 146: 3 en 5

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Zingen: Lied 723: 1

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

Schriftlezing: Genesis 3:1-21

¹Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' ²'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de vrouw, ³'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.' ⁴'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. ⁵'Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.'

⁶De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. ⁷Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

⁸Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. ⁹Maar de HEER God riep de mens: 'Waar ben je?' ¹⁰Hij antwoordde: 'Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' ¹¹'Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?' ¹²De mens antwoordde: 'De vrouw die U mij

hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten.’ ¹³‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER God aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
¹⁴De HEER God zei tegen de slang:

‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.

¹⁵Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare;
dat verbrijzelt jou de kop,
jij bijt het in de hiel.’

¹⁶Tegen de vrouw zei Hij:

‘Je zwangerschap maak Ik tot een zware last,
zwoegen zul je als je baart.
Je zult je man begeren,
en hij zal over je heersen.’

¹⁷Tegen de mens zei Hij:

‘Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die Ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang.

¹⁸Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen leven.

¹⁹Zweten zul je voor je brood,
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:
stof ben je, tot stof keer je terug.’

²⁰De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. ²¹De HEER God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.

Zingen: Lied 301 Evangelische Liedbundel

1. Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
als een park, een paradijs,
als een tuin om te betreden, hof van heden
- Here God, Kyrie eleis!

2. God, wat is er van gekomen? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!

3. Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.

4. Laat dat Koninkrijk nu komen, doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen - zie ze spelen!
Heel uw schepping eensgezind.

5. Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden
Buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde -
Heer, uw vrede zingt alom!

Schriftlezing: Efeziërs 4:17-5:1

¹⁷Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. ¹⁸In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. ¹⁹Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. ²⁰Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! ²¹U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? ²²Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; ²³laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken ²⁴en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

²⁵Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. ²⁶Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, ²⁷geef de duivel geen kans. ²⁸Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. ²⁹Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. ³⁰Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. ³¹Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. ³²Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

5¹Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft,

Zingen: Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Verkondiging

Zingen: Lied 837

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Aankondiging collectedoelen

Gebeden

Slotlied: Lied 215: 4, 5, 6 en 7

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

