

ZONDAGSBRIEF-549; 4 september 2022

De morgendienst van 4 september (9:30 uur)

Voorganger: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie



De morgendienst van 11 september **10.00 uur**

Startzondag

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Muzikale medewerking: Melanie en David Wilschut

Collectes: 1. Leger des Heils; 2. Kerk; 3. jeugdwerk



Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Oppas en kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Diaconale collecte 4 september: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom.

In 192 landen ter wereld is er een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand in de buurt en staat het Rode Kruis klaar. Om daar te helpen waar het nodig is. Voor giften: NL33 INGB 0000 0008 81.

Startweekend, zaterdag 10-9: Open Monumentendag en Spelen in het dorp

Ons startweekend is op 10 en 11 september. Op zaterdag 10 september combineren we de Open Monumentendag (onze monumentale 14e-eeuwse kerk is open van 10:00 tot 16:00 uur) met een spelletjesmiddag voor jong en oud op het dorpsplein (15:00-18:00) met springkussen voor de jongsten.

De spelletjesmiddag wordt gehouden in samenwerking met ons Dorpshuis. U kunt de volgende spelen doen: sjoelen, darten, jeu de boules, blik gooien. Op groot formaat: vier op een rij, bibberspiraal, mikado. En we houden de scores natuurlijk bij! Opgave is niet nodig, de spelletjes en het springkussen zijn gratis en u krijgt van de kerk bij deelname zelfs twee consumptie-muntjes cadeau.

Startweekend, zondag 11-9, startdienst om 10.00 uur

Op zondag 11 september houden we onze startdienst. Omdat we dat graag in de pastorievoortuin doen beginnen we iets later dan gewoon (dan is het warmer in de open lucht): 10:00 uur! Thema van de dienst is overgenomen van het jaarthema van de HGJB: 'Enthousiasme gezocht'. De Bijbeltekst die we daarbij lezen is Romeinen 9: 12-21. Melanie en David Wilschut uit Heerde (zie www.spreekenzing.nl) zullen deze dienst muzikaal verrijken met muziek (David is saxofonist) en zang. Na de dienst is er een gezellig samenzijn op het gazon, afgesloten met het nuttigen van hamburgers. Dus u hoeft voor de lunch niet naar huis. En dan voor deze twee dagen hopen dat het droog is. Als het regent of te koud is gaan we op zaterdag naar De Arend en de gymzaal en op zondag naar de kerk en De Arend, dus het gaat in ieder geval door!

Verzoek om taart en koek

Na de startdienst op zondagmorgen 11-9 drinken we natuurlijk koffie/thee/fris etc. Maar voor 'erbij' doen we een beroep op u: Zou

u iets mee willen nemen? Een taartje, zelfgebakken koekjes, een cake? We willen ons graag spontaan laten verrassen. Inleveren voor de dienst bij het koffie-uitreikpunt. Het hoeft niet te groots, want we moeten nog ruimte overhouden voor de broodjes hamburger rond het middaguur!

Diaconale collecte 11 september: Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De visie van het Leger des Heils:

“Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.

Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.

Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden,

zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief

zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bidder

zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt

zolang er wanhoop is, eenzaamheid,

zolang verslaving mensenlevens kapot maakt

zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –

zo lang zullen wij strijden.”

Steun het belangrijke werk van het Leger des Heils en maak uw gift over op NL72RABO0707070171.

55+ Soos Nijbroek

Het jaarprogramma 2022/2023 is weer klaar. En de boekjes zijn al naar de leden gebracht. Na diverse mails en telefoongesprekken

hopen wij dat het ons weer gelukt is u weer mooie en gezellige middagen te kunnen aanbieden. De eerste middag is op donderdag 8 september en dan staat er bingo op het programma.

Mocht u geen lid zijn, maar wilt u eens komen, dan bent u van harte welkom. De kosten zijn dan € 6,00 inclusief koffie/thee en wat lekkers. Het is in dorps huis De Arend van 14:30 uur tot ongeveer 16:30 uur. Zijn er vragen, dan kunt u Jannie bellen, 06 – 107 575 88. Wij hopen u 8 september weer te ontmoeten, Adry, Anne-Marie en Jannie

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Orde voor de dienst op 4 september 2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 121: 1

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Votum en Groet

Zingen: Psalm 121: 2 en 4

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Wetslezing uit Deuteronomium 6: 4-9

⁴ Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! ⁵ Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. ⁶ Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. ⁷ Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. ⁸ Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. ⁹ Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Zingen: Psalm 111: 6

6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Gebed

- kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan -

Schriftlezing: Numeri 10: 29-36

²⁹Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, Mozes' schoonvader: 'Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft toegezegd. Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER heeft Israël voorspoed beloofd.' ³⁰Maar hij antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. ³¹'Ga alsjeblieft niet bij ons weg,' zei Mozes. 'Jij weet immers waar wij in de woestijn het best onze tenten kunnen opslaan, je kunt onze gids zijn. ³²Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de HEER ons zal geven.'

³³ Nadat ze bij de berg van de HEER vandaan gegaan waren, trokken ze drie dagen verder. De ark van het verbond met de HEER ging voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. ³⁴Wanneer ze verder trokken, hing overdag de wolk van de HEER boven hen. ³⁵Steeds als de ark verder zou trekken zei Mozes:

'Sta op, HEER, en uw vijanden stuiven uiteen,
uw tegenstanders vluchten voor U!'

³⁶En steeds als de ark stilhield zei hij:

'Keer terug, HEER, naar Israël,
keer terug naar de tienduizend maal duizenden!'

Zingen Lied 835: 1, 2 en 4

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Preek

Zingen Lied 801: 1, 5, 7 en 8

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

5. Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door een Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

8. Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

- kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst -

Gebeden

Slotlied: Lied 90a:1, 5 en 6

1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

