

Kies een vers

Kies uit de Schriftlezing een vers waarover u wel eens een preek zou willen horen, waar u enthousiast over bent of waarover u zou willen doorpraten. Omcirkel het vers en schrijf in een enkele zin op waarom dit vers u zo opvalt. De drie verzen die het vaakst omcirkeld zijn worden thema van een kerkdienst in het komende jaar.

Romeinen 12: 9-21 (NBV21)

⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede togedaan.

¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

¹⁹Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.'

²⁰En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.'

²¹Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ik kies dit vers uit omdat...

Enthousiasme voor de kerk gezocht

Verleden: Waar werd u altijd enthousiast van in uw/jouw geloof?

Heden: Waar wordt u nu blij van in onze kerk?
En wat mist u?

Toekomst: Hoe kunnen we uw enthousiasme doen toenemen over onze kerk en onze God?
Wat zouden we bijvoorbeeld in de ontmoetingsdiensten vaker moeten doen?

