

# Startdienst 2022



## Enthousiasme gezocht!

Zondag 11 september 2022

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Theo van Staalduine

Muziek en zang: David en Melanie Wilschut

## **Inleidende muziek**

### **Woord van welkom en mededelingen**

*(Daarna: Aanwezigen gaan staan)*

### **Zang solist: Laat ons samen één zijn (Sela)**

Heer, U bent één: El Elohim,  
als God de Vader, Zoon en Geest.

U laat volmaakte eenheid zien,  
die er altijd is geweest.

Drieëinig God, U maakt ons één,  
U brengt ons samen, U alleen,

*Refrein:* Laat ons samen één zijn Heer,  
verenig uw kerk  
Laat de wereld zien dat Jezus leeft,  
in ons werkt.

Niemand is minder, niemand meer;  
wij zijn gegeven aan elkaar  
door Jezus Christus onze Heer,  
die ons lief heeft en aanvaardt.

*Refrein (meegezongen door de gemeente) 2 x*

**Samenzang:** Psalm 100: 1 en 2 (De Nieuwe  
Psalmberijming) en 4 (Liedboek2013)

1. Juich, heel de aarde voor de Heer.  
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem.  
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2. Stem met ons in: 'Ja, God is Hij!  
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,  
Zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.  
Hij is de herder die ons leidt.'

4. Want God is overstelpend goed,  
Die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaar zijn trouw.

**Stil gebed, votum en groet**  
*(Aanwezigen gaan zitten)*

**Samenzang:** Opwekking 32

Dit is de dag, dit is de dag  
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij, weest daarom blij  
en zingt verheugd, en zingt verheugd.  
Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag  
Die de Heer ons geeft.

## **Gebed**

### **Zang solist: Opwekking 850**

Ons getuigenis is rijk, rijk aan verhalen.  
Verhalen van wonderen, van God die ons droeg.  
En het zet ons aan tot daden, daden van liefde,  
liefde en leven zoals God heeft bedoeld.

*Refrein:* Want het wonder van Gods grote daden  
in mensenlevens, dat komt door zijn naam.  
En dat we leven door de kracht van vergeving,  
herstel en genezing, dat komt door zijn naam.  
Het komt door zijn naam.

Het getuigenis zijn wij,  
wij die vertellen van zijn grote liefde,  
zijn trouw dag aan dag.  
En Hij zal ons nooit verlaten, zijn Geest geeft ons leven,  
leven in vrijheid en niet meer in angst.

Wij proclameren uw naam over hopeloosheid,  
over ongerechtigheid, over ziekte en dood.  
We proclameren uw naam over twijfel en angst,  
over zorgen en verdriet, over mensen in nood.  
En we bidden in uw naam om herstel en genezing,  
om de dag van bevrijding, om voorziening telkens weer.

Heer, wij bidden in uw naam om geduld en vertrouwen,  
om geloof in het leven, om uw vrijheid meer en meer.  
In Jezus' naam! (2x)

*Solist en Gemeente: Refrein(2x)*

**Zang solist:** By our love (Christy Nockels)

Brothers, let us come together  
Walking in the Spirit, there's much to be done...  
We will come reaching, out from our comforts  
And they will know us by our love...

Sisters, we were made for kindness  
We can pierce the darkness as He shines through us...  
We will come reaching, with a song of healing...  
And they will know us by our love!  
The time is now, come Church arise...  
Love with His hands, see with His eyes...  
Bind it around you, let it never leave you,  
And they will know us by our love...

Children, You are hope for justice,  
Stand firm in the Truth now, set your hearts above  
You will be reaching, long after we're gone,  
And they will know you by your love!

**Inleiding op het thema: 'Enthousiasme gezocht'**  
*Waar wordt u/jij enthousiast van?*

**Samenzang: Opwekking 167**

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

*De kinderen gaan naar de kindernevendienst*



**Schriftlezing:** Romeinen 12: 9-21 (NBV21)

<sup>9</sup>Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede togedaan.

<sup>10</sup>Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

<sup>11</sup>Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

<sup>12</sup>Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

<sup>13</sup>Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

<sup>14</sup>Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

<sup>15</sup>Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

<sup>16</sup>Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

<sup>17</sup>Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

<sup>18</sup>Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

<sup>19</sup>Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.'

<sup>20</sup>En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.'

<sup>21</sup>Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Laat je  
**ENTHOUSIASME**  
*niet bekoelen, laat je*  
**AANVUREN**  
door de **GEEST**  
*en dien de Heer*

**ROMEINEN 12:11**   
Kameel.nl



## **Gelegenheid uw favoriete vers te kiezen uit de Schriftlezing en uw mening te geven op het inlegvel**

**Samenzang:** Lied 598 (Liedboek 2013):

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
een vuur dat nooit meer dooft.  
*(meerdere malen)*

**Overdenking.** Kernvers: Romeinen 12: 11  
*‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer’.*

**Samenzang:** Op Toonhoogte 276, muziek Sela

Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind,  
dat heel de levensweg,  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt,  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,  
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg,  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil,  
aanvaarden als een kind,  
dat blindelings en stil,  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt,  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend,  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.  
Toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

## Zang solist: Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,  
als de Meester knielen wil,  
en vol liefde als een knecht  
elk apart de voeten wast en zegt:

*Refrein:* Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,  
Dit is wat de wereld ziet van Mij,  
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde  
aan de ander  
dien de ander,  
zo heb Ik ook jou liefgehad.  
Heb elkaar lief,  
wat er ook gebeurt,  
dien de ander,  
zo heb Ik ook jou liefgehad.

*(solist en gemeente:)*

In de wereld wordt het stil,  
als wij doen wat Jezus wil  
en gaan dienen als een knecht,  
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

*Refrein*

## **Dankgebed en voorbede**

**Zang solist:** Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)

Mag ik jou tot zegen zijn,  
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,  
gaan waar Hij ons wijst.  
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.  
Met elkaar het leven vieren,  
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,  
jou aanvaarden zoals Hij?  
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken,  
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven,  
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij,

open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven,  
omdat Jezus bij ons is.

**Zang solist:** Ik wens jou (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd,  
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,  
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan,  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.  
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het eind.

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou

'k Wens jou vrede toe om wie je bent,  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent,  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft.

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind,  
en vindt voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak Ik een vuur  
want dan word jij niet bang  
in het donker loop Ik naast je als een trouwe engel  
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

## Zegen

*De collecten worden bij de uitgang ingezameld*

Na afloop van de dienst zetten wij ons samenzijn voort  
met koffie, thee of fris en aansluitend een lunch.

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op  
[www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

Contactgegevens predikant Protestantse Kerk Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12,  
7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)





WEES BLIJ, WANT GOD GAAT IETS GEWELDIGS VOOR U DOEN.

GEEF NIET OP ALS U HET ERG MOEILIJK KRIJGT EN

HOUD NOOIT OP MET BIDDEN.



ROMEINEN 12:12 | DAGELIJKSEBROODKRUMELS.NL