

ZONDAGSBRIEF-551; 18 september 2022

De morgendienst van 18 september 9.30 uur
Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

De morgendienst van 25 september 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Zending

Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Oppas en kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Tekst voor de eredienst van 18-9

Deze zondag zal uit de Schrift gelezen worden: Genesis 28: 10-19. Dat is het verhaal van Jakob, die moederziel alleen op de vlucht is voor de woede van zijn broer Esau, aan wie hij de zegen van zijn vader heeft ontstolen. In de nacht droomt hij van een ladder (de Jakobs ladder) die van de aarde tot aan de hemel reikt en engelen stijgen daarlangs op en dalen neer. En dan spreekt God hem moed in. De volgende dag geeft Jakob die plaats een naam: Bet-El: Huis van God. Ds. Brandsen heeft zijn preek over deze tekst als titel meegegeven: 'Licht in de nacht'. Moge het nachtelijk licht van Betel ook in Nijbroek schijnen op deze ochtend!

Diaconale collecte 18 september: iSTEPup

Stichting iSTEPup helpt jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden maar hun studie niet zelf kunnen betalen. iSTEPup wil een

toekomst geven aan dit talent zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Als Kerk van Nijbroek hebben we drie jaar lang geld gedoneerd voor Hasting Dyson uit Malawi. Op 1 juli heeft hij zijn diploma als verpleegkundige gekregen!

Komend jaar collecteren wij voor Leonard Kamwendo, ook een student uit Malawi die voor verpleegkundige studeert. Met zes andere broers en zussen is hij afhankelijk van het geld dat zijn moeder op hun kleine boerderij verdient. Leonard moest in 2019 met zijn studie stoppen vanwege zijn studieschuld. Met onze collectes gaan wij hem steunen zodat hij alsnog zijn diploma kan halen. Een gift kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Diaconale collecte 25 september: Unicef

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten.

Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook.

Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen.

Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op!

Ondersteun Unicef en maak uw gift over NL86 INGB 0000 0001 21.

Terugblik op het startweekend

Op zaterdag 10 september begonnen we ons startweek-end. Het was toen ook Open Monumentendag en tientallen mensen bezochten vanaf 10.00 uur onze kerk. Onder begeleiding van Johan Gerrits mochten ze de toren inklimmen en zelfs een kijkje nemen op de zolder boven kerkzaal en koor. Vooral onze kosters (Johan, Ali en Jannie) en Karin Veldwijk waren deze dag in touw in de kerk. Ze hebben de deur zelfs nog een uurtje langer opengehouden, in plaats van tot de geplande 16.00 uur tot 17.00 uur, omdat de mensen maar bleven komen. Fijn dat dit kon!

In de middag hadden we vanaf 15.00 uur in samenwerking met het Dorpshuis een spelletjesmiddag op het Dorpsplein. Terwijl er om 14.00 uur nog een spatje regen viel, was het tijdens de spelletjesmiddag droog en brak de zon door. Het was oergezellig met de pakweg 65 mensen die meededen. Na afloop draaide ons Dorpshuis een recordomzet voor de hongerige en dorstige Nijbroekers! En De Arend is van ons allemaal, dus daar waren we ook heel tevreden mee.

Op zondag de startdienst in de zon in de pastorietaan: eerst de kerkdienst, daarna ontmoeting bij koffie, thee en door gemeenteleden verzorgde koeken en baksels en tot slot het broodje hamburger of worst, gebakken door Teun Keizer. Er was tijdens de dienst prachtige zang en spel door Melanie en David Wilschut. Het thema was "enthousiasme gezocht", maar volgens mij hadden we die al gevonden. Er moesten wat stoeltjes en liturgieën bij (dank aan Gerard Kers die er zondagswerk van maakte!), al met al waren er een 75 mensen (de kleintjes meegerekend). De tekst was uit Romeinen 12:11: "Laat uw enthousiasme niet bekoelen". Laten we hopen en bidden dat we de saamhorigheid met God en met elkaar van deze zondagmorgen inderdaad warm kunnen blijven houden in het jaar dat komt. Alle vrijwilligers die van deze zaterdag en zondag een succes maakten van harte bedankt!

Orde voor de dienst op 18 september 2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84: 1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 241 (ELB): 1 en 2

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;

Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 186a (ELB): 1

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij, mijn Sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

Gods leefregel/geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 708: 6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Genesis 28: 10 – 19

¹⁰Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. ¹¹Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. ¹²Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. ¹³Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. ¹⁴Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. ¹⁵Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.'

¹⁶Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,' zei hij, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat beseftte ik niet.' ¹⁷Eerbied vervulde hem. 'Wat een ontzagwekkende plaats is dit,' zei hij, 'dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!' ¹⁸De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. ¹⁹Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz.

Zingen: Psalm 91: 1 en 5

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning;
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

Uitleg en verkondiging: “licht in de nacht”

Zingen: Lied 801: 1, 5, 6 en 7

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

5. Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door een Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

6. Een van hart en een van zinnen,
een in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
een in tijd en eeuwigheid.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Dienst der gebeden

Slotlied: Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

