

ZONDAGSBRIEF-552; 25 september 2022

De morgendienst van 25 september 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Zending

De morgendienst van 2 oktober 9:30 uur
Voroganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. Stichting ALEH; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie



Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Oppas, maar geen kindernevendienst

Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er geen kindernevendienst.

Diaconale collecte 25 september: Unicef

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten. Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen, overtuigen

bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op!
Ondersteun Unicef en maak uw gift over NL86 INGB 0000 0001 21.

Diaconale collecte 2 oktober: ALEH

ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. De mogelijkheden van ernstig lichamelijke en geestelijke gehandicapten worden vaak onderschat. Aangezien zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten wordt vaak gedacht dat revalidatie niet relevant is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Meer dan 700 kinderen, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg van ALEH. Voor giften: NL92 ABNA 0528 1700 15.

Orde voor de dienst op 25 september 2022

Woord van welkom en mededelingen

Votum en Groet

Zingen: Psalm 103: 1 en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Kyriëgebed

Zingen: Lied 561: 1 en 4

1. O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen.

Gebed bij de Schriften

Lezing: Hooglied 2: 1 - 7

*¹Ik ben een lelie van de Saron,
een wilde lelie in het dal.*

*²Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin tussen de meisjes.*

*³Als een appelboom tussen de bomen van het bos,
zo is mijn lief tussen de jongens.
Ik verlang in zijn schaduw te zitten,
met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven.*

*⁴Hij brengt mij in het wijnhuis,
boven mij zijn vaandel van liefde.*

⁵Verkwik me met rozijnen,

*verfris me met appels,
want ik ben ziek van liefde.
⁶Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,
met zijn rechterarm omhelst hij mij.*

*⁷Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.*

Lied: Lied 908: 1, 2, 3 en 4

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

3. Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Preek: 'De banier van het wijnhuis'

Orgelspel

Lied: Lied 908: 5, 6 en 7

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

7. Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Onderwijzing

Gemeente,

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft om elk mens te dienen, zonder voorbehoud, tot zijn laatste ademtocht. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood.

Heel vaak heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld.

Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft: het delen van brood en wijn – tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Verheft dan uw harten tot God.

Gemeente gaat staan

Geloofsbelijdenis

Gemeente gaat zitten

De tafel wordt door de diakenen en predikant in gereedheid gebracht terwijl we zingen: Lied 791: 1, 2 en 3

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij u kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Nodiging:

Samen zullen wij de dood, de opstanding en daardoor het leven van onze Heer gedenken. Bij het zitten gaan kunt u uw avondmaalscollecte in de collectebeker op de tafel voor de kansel doen. Neemt u uw liedboek mee?

We zullen straks aan tafel de dienst met elkaar afsluiten.
Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Voorbede, stil gebed, tafelgebed en “Onze Vader”

Gemeenschap van brood en wijn

Lofprijzing en dankgebed

Zingen: Lied 791: 4, 5 en 6

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Zegen

Zingen: Lied 415 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

