

ZONDAGSBRIEF-558; 6 november 2022

De ochtenddienst van 6 november 9:30 uur

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Kledingbank Gemeente Voorst; 2. Kerk;
3. Onderhoud pastorie



De ochtenddienst van 13 november 9:30 uur

Voorganger: Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Luiers voor Lesbos; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk



De avonddienst van 13 november 19.00 uur

Ontmoetingsdienst: *Kleren maken de vrouw, God dienen met naald en draad.*

Voorganger: Ds. E. van Staalduine-Sulman

Organist: Aart Stenfert

Koor: Ichthus uit Heerde

Collectes: 1. Luiers voor Lesbo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk



Thuis kunnen de diensten online gevolgd worden via

www.kerknijbroek.nl. Er is op zondagmorgen in Nijbroek oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Diaconale collecte 6 november: Kledingbank Gemeente Voorst

De kledingbank Gemeente Voorst wil gratis herbruikbare kleding beschikbaar stellen aan personen die vanwege hun financiële positie onvoldoende middelen hebben om kleding te kunnen betalen en daarnaast maatschappelijke bewustwording creëren over armoede en armoedebestrijding. De kleding wordt ingezameld via particulieren en bedrijven door ze aan te schrijven voor een kledingdonatie. De Kledingbank kan altijd financiële steun gebruiken en een gift aan de kledingbank is aftrekbaar van de

belastingen dankzij de ANBI-status. Voor de aanschaf van ondergoed, bijvoorbeeld, dat alleen maar nieuw wordt verstrekt, is geld nodig. IBAN: NL24 SNSB 0339 4472 49 t.n.v. Stichting Kledingbank Gemeente Voorst e.o.

Diaconale collecte 13 november: Luiers voor Lesbos

Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting Christian Refugee Relief ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de maand oktober 2022 zijn door heel het land luiers en billendoekjes ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Uw (financiële) hulp is daarbij ook van grote waarde! Kijk voor meer informatie over deze actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08INGB0003182155 t.n.v. J.J. Schouten onder vermelding van Luiers voor Lesbos.

Vacature ambtsdrager

Er is een vacature voor wijkouderling in de kerkenraad. Daarom is de kerkenraad op zoek naar een lid uit de gemeente die deze vacature wil opvullen. De kerkenraad stelt u als gemeente in de gelegenheid mee te zoeken naar een nieuwe kandidaat. Kandidaten voor deze vacature kunnen schriftelijk worden aangedragen bij de scriba. Wilt u de voorgedragen kandidaat zelf ook op de hoogte brengen van uw voordracht? Uw voordracht dient uiterlijk 14 november 2022 binnen te zijn bij de scriba.

De min van de koningin

Donderdag 10 november komt Miny van der Zande uit Apeldoorn op de vrouwenvereniging om ons te vertellen over 'De min van de koningin'. Haar grootmoeder, Evertje van der Zande, was tussen 1880 en 1882 de voedster van prinses Wilhelmina. Miny vertelt hier boeiend over, geïllustreerd met prachtige, historische beelden. De avond begint om 19:45 uur in Dorpshuis De Arend. Namens de Vrouwenvereniging: Anne-Marie van de Water; email: Anne-Marie@vdwater.nu of telefoon 06 – 254 012 69.

Kinder- en gelegenheidskoor kerstavond

We willen dit jaar weer samen met iedereen die het leuk vindt om te zingen, een aantal liederen instuderen die we dan tijdens de dienst voor jong en oud op kerstavond om 19:00 uur ten gehore zullen brengen. Dit alles zal weer gebeuren onder leiding van Zwier van der Weerd en begeleiding van Hessel Keizer op piano.

Ook al kun je maar een paar keer of heb je nog niet eerder meegedaan, geen probleem, geef je op bij Karin Veldwijk: j.veldwijk@wxs.nl of via 06-50464738. Graag opgeven voor 16 november aanstaande, zodat we kunnen inventariseren of er genoeg animo is. We hopen eind november te starten. Dit zal een paar keer op vrijdagavond zijn en een paar keer op zondagmiddag. Definitieve datums volgen zo spoedig mogelijk.

Orde voor de dienst op 6 november 2022

Woord van welkom en mededelingen

Wij zingen: Lied 868: 1, 2 en 5

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed, votum en groet

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Lied 836: 1, 4 en 5

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld. (2 x)

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is. (2 x)

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart. (2 x)

Gebed

Filmpje over Luther i.v.m. Hervormingsdag via
<https://www.youtube.com/watch?v=x-FhMpNHOoY>

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Lezing: Psalm 32

¹Van David, een kunstig lied.

*Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
wiens zonden worden bedekt.*

*²Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.*

*³Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.*

*⁴Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela*

*⁵Toen beleed ik U mijn zonde,
ik dekke mijn schuld niet toe,
ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' –
en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela*

*⁶Laten uw getrouwen dus tot U bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.*

*⁷Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela*

*⁸Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.*

*⁹Wees niet redeloos als paarden of ezels,
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.'*

*¹⁰Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.*

*¹¹Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
zing het uit, u die oprecht bent van hart.*

Zingen: Lied 103c: 1 en 3

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Lezing: Hand. 9: 1-19a

¹ Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester ²met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. ³ Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. ⁴Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?’ ⁵Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. ⁶Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ ⁷De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. ⁸Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. ⁹Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

¹⁰In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ ¹¹Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, ¹²en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ ¹³Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. ¹⁴Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ ¹⁵Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. ¹⁶Ik zal hem tonen hoezeer hij moet

lijden omwille van mijn naam.’¹⁷Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’¹⁸Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,¹⁹ en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Zingen: Lied 221: 3 en 2

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Preek

Zingen: Lied 903: 3 en 6

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Kinderen kunnen terugkomen van de kindernevendienst

Gebed

Slotlied (Lutherlied): Lied 898, tekst gez. 96: 1 en 2 (Bundel 1938)

Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
Die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
Die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
Dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon:
De zeeg' is ons beschoren!

Zegen

Zingen: Lied 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

