



De ochtenddienst van 13 november 9:30 uur
Voorganger: Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. Luiers voor Lesbos; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk



De avonddienst van 13 november 19.00 uur
Ontmoetingsdienst: *Kleren maken de vrouw, God dienen met naald en draad.*

Voorganger: Ds. E. van Stalduine-Sulman
Organist: Aart Stenfert
Koor: Ichthus uit Heerde
Collectes: 1. Luiers voor Lesbo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk



De ochtenddienst van 20 november 9:30 uur
Gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds



Online kunnen de diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl. Er is op zondagmorgen in Nijbroek oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Ds. J. Riemersma 40 jaar predikant

Op 14 november 1982 werd de toen 26-jarige J. Riemersma predikant van Nijbroek. Het was zijn eerste gemeente en hij bleef onze dominee tot 28 april 1991, toen hij predikant werd in Nieuwe Pekela. Acht-en-een-half jaar was hij betrokken bij het wel en wee van ons dorpje. Deze zondag staat hij bij ons weer op de voor hem vertrouwde kansel. Het is een 'gewone' preekbeurt, maar toch ook een bijzondere mijlpaal. Wat is er allemaal niet gebeurd in de afgelopen veertig jaar? Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om ds. Riemersma te ontmoeten in De Arend bij een kopje koffie of een kopje thee.

Ontmoetingsdienst 13-11, 19.00 u.: Dienen met naald en draad

Zondagavond is er om 19.00 uur een ontmoetingsdienst voor jong en oud! Het thema is: *Kleren maken de vrouw: God dienen met naald en draad*. Gospelkoor Ichthus uit Heerde zal onder leiding van hun nieuwe dirigent Harrie Stijf hun medewerking verlenen aan de dienst. De bijbellezing is Handelingen 9; 36-43, het verhaal van Dorkas. Die kwam uit Joppe, een klein vissersdorpje. Dorkas naaide kleren voor de weduwen en armen in het dorpje. Ze was een leerlinge van Jezus, al zegt ze

geen woord in de Bijbel. Ze diende met haar handen. Best bijzonder toch? Maar ook een geruststelling dat we niet altijd mooi hoeven te kunnen praten om God te dienen maar dat dat ook kan met onze handen dienen.

Diaconale collecte 13 november: Luiers voor Lesbos

Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting Christian Refugee Relief ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de maand oktober 2022 zijn door heel het land luiers en billendoekjes ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Uw (financiële) hulp is daarbij ook van grote waarde! Kijk voor meer informatie over deze actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08INGB0003182155 t.n.v. J.J. Schouten onder vermelding van Luiers voor Lesbos.

Diaconale collecte 20 november: I Step Up – Nijbroek collecteert voor student Kamwendo

Stichting I Step Up helpt jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden maar hun studie niet zelf kunnen betalen. I step up wil een toekomst geven aan dit talent zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land.

Als Kerk van Nijbroek collecteren wij voor Leonard Kamwendo, een student uit Malawi die voor verpleegkundige studeert. Met 6 andere broes en zussen is hij afhankelijk van het geld dat zijn moeder op hun kleine boerderij verdient. Leonard moest in 2019 met zijn studie stoppen vanwege zijn studieschuld. Met onze collectes gaan wij hem steunen zodat hij alsnog zijn diploma kan halen. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Gedachteniszondag: 20 november

Op 20 november is het de 'laatste zondag van het kerkelijk jaar'. Op die zondag gedenken wij jaarlijks tijdens de ochtendkerkdienst wie uit ons midden in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij gedenken dit jaar:

- Jannetje Willy (Jannie) Stenfert-Horsman (93), Twello, voorheen Monnikenweg 9, overleden op 30 maart 2022
- Albert Tekelenburg (92), 'De Boskamp' te Epe, voorheen Middendijk 69, overleden op 26 april 2022

Al was zr. Stenfert-Horsman sinds haar verhuizing vanwege haar ouderdom naar Twello geen lid meer van onze gemeente, toch willen we haar in overleg met de familie in onze kerk gedenken. Heel haar actieve leven was zij deel van Nijbroek. Zij is ook uit onze kerk begraven op ons kerkhof.

Alle kerkgangers krijgen gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken, als u dat wilt. Voor wie u zelf in gedachten hebt. Een teken van licht en warmte, van verbondenheid en hoop, omdat de vlam komt van de Paaskaars, van het symbool van het leven van Christus. Hij stond op uit de dood, als eersteling van velen!

In de middag van diezelfde 20 november zal de kerk open zijn van 14:00 uur tot 15:30 uur. Voor ieder die even een moment van bezinning zoekt, om een overledene te gedenken en weer te beseffen wie je mist. Wij nodigen daarvoor ieder uit die in het dorp Nijbroek woont. Mensen kunnen gedurende die anderhalf uur binnenlopen vanaf de toren, even zitten luisteren naar muziek, een waxinelichtje aansteken, zich bezinnen en via de deur onder het orgel weer naar buiten lopen. Afgezien van religieuze muziek is er verder geen kerkdienst, dus u kunt elk moment naar binnen en naar buiten lopen.

Kinder- en gelegenheidskoor kerstavond

We willen dit jaar weer samen met iedereen die het leuk vindt om te zingen, een aantal liederen instuderen die we dan tijdens de dienst voor jong en oud op kerstavond om 19:00 uur ten gehore

zullen brengen. Dit alles zal weer gebeuren onder leiding van Zwier van der Weerd en begeleiding van Hessel Keizer op piano.

Ook al kun je maar een paar keer of heb je nog niet eerder meegedaan, geen probleem, geef je op bij Karin Veldwijk: j.veldwijk@wxs.nl of via 06-50464738. Graag opgeven voor 16 november aanstaande, zodat we kunnen inventariseren of er genoeg animo is. We hopen eind november te starten. Dit zal een paar keer op vrijdagavond zijn en een paar keer op zondagmiddag. Definitieve datums volgen zo spoedig mogelijk.

Orde voor de ochtenddienst op 13-11-2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 276: 1 en 2

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
Muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
Namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4

1. De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 868: 2 en 4

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Inleiding op Schriftlezing

Schriftlezing: Joh. 4: 1-14

¹Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes ²– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, ³verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. ⁴Daarvoor moest Hij door Samaria heen. ⁵Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. ⁷Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ ⁸Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) ¹⁰Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Héme erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’ ¹¹‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen? ¹²U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ¹³Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ¹⁴maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Zingen: Psalm 42: 1

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Schriftlezing: Joh. 4: 15-29

¹⁵‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ ¹⁶Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ¹⁷‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ¹⁸‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ ¹⁹Daarop zei de vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. ²⁰Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ²¹‘Geloof Me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. ²²Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. ²³Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, ²⁴want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en

waarheid.' ²⁵De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de messias zal komen,' (dat betekent 'gezalfde') 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.' ²⁶Jezus zei tegen haar: 'Ik ben het, degene die met u spreekt.'

²⁷Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 'Waar bent U op uit?' of: 'Waarom spreekt U met haar?' ²⁸De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ²⁹'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?'

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Verkondiging n.a.v. Joh. 4: 28a 'de vrouw liet haar kruik staan'

Zingen: Psalm 118: 1, 10

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 704

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

