

ZONDAGSBRIEF-561; 27 november 2022

De ochtenddienst van 27 november 9:30 uur

1^e Advent; Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Hospice Casa Vera; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 4 december 9:30 uur

2^e Advent

Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Online kunnen de diensten gevolgd worden via

www.kerknijbroek.nl. Er is oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden.

Er is deze zondag **geen** kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8 in verband met de viering van het Heilig Avondmaal.

Diaconale collecte 27 november: Hospice Casa Vera

Hospice Casa Vera verhuisde in april 2020 van Oene naar de Quickbornlaan 13 in Epe. Het hospice maakt onderdeel uit van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar te Epe. Hospice Casa Vera is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste fase van hun leven. Voor hen bij wie de zorg thuis niet meer mogelijk is biedt het hospice een warm alternatief. De medische zorg wordt verleend door de thuiszorg en huisartsen. Ook werken er gemotiveerde vrijwilligers die het welzijn van de gasten verzorgen en de naaste familie ontvangen.

Een gift kan overgemaakt worden op banknummer: NL19 ABNA 060 460 7814 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kruimelschaar te Epe o.v.v. Hospice Casa Vera.

Vogeltaarten-actie voor Hospice Casa Vera in Epe

Een jubileum: voor de 10e keer verkoop van vogeltaarten voor het hospice! Dit jaar kan de actie op de oude, vertrouwde manier

doorgaan; de verkoop bij Erna aan huis (Brinklaan 35 in Epe) is inmiddels gestart!

In Nijbroek is er wederom ook een verkooppunt aan de Dijkhuizenweg 60. Er zijn weer taarten in allerlei vormen en maten, en dus ook in verschillende prijsklassen. Kopen en afhalen kan als ik thuis ben, ik heb geen vaste openingstijden. Bestellen kan natuurlijk ook. De volledige opbrengst is bestemd voor Casa Vera in Epe, een bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase. Het Hospice draait volledig op vrijwilligers, zij zijn dankbaar dat ze met elkaar dit mooie werk kunnen doen. De gasten en hun familie zijn zeer tevreden over de warme omgeving en de liefdevolle aandacht van de vrijwilligers.

Bettie Ordelman, Dijkhuizenweg 60, Nijbroek. Tel. 0571-292065 of 06-29341177.

Diaconale collecte 4 december: Unicef

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten.

Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op! Voor giften aan Unicef: NL86 INGB 0000 0001 21.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



Orde voor de ochtenddienst op 13-11-2022

Woord van welkom en mededelingen

Mededelingen

Intochtslied: Lied 439: 1, 2 en 4

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Zingen als genadeverkondiging: Lied 441: 5 en 6

Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,

waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Wij kijken naar de zandtovenaer die ons advent inleidt via
<https://www.youtube.com/watch?v=ps6rRMm5O-Q>

Lezing: Psalm 19

¹Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David.

*²De hemel ontvouwt de glorie van God;
het uitspansel zegt: 'Ik kom uit zijn handen.'*

*³Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd,
elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd,*

*⁴zonder tong of taal,
geen stem laat zich horen;*

*⁵en toch klinkt de boodschap over heel de aarde,
reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld.*

Hij gaf de zon een tent

*⁶en die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt,
als een held die stralend aan zijn tocht begint:*

*⁷uit de ene einder klimt hij omhoog
en zijn omloop reikt tot de andere einder.
Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed.*

⁸*De wet van de HEER is volmaakt,
een verademing voor de ziel.*

*Wat de HEER zegt is betrouwbaar,
het maakt de eenvoudige wijs.*

⁹*Wat de HEER voorschrijft is goed,
een vreugde voor het hart.*

*Wat de HEER verordent is helder,
een licht voor de ogen.*

¹⁰*Wat de HEER zegt is zonder smet,
het houdt stand voor altijd.*

*De voorschriften van de HEER zijn betrouwbaar,
rechtvaardig allemaal;*

¹¹*en begerenswaardiger dan goud,
dan een schat aan puur goud;
en zoeter dan honing,
dan honing zo uit de raat.*

¹²*Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen,
hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond.*

¹³*Wie kan al zijn fouten onderkennen?*

God, zuiver mij van onbewuste fouten,

¹⁴*en behoed uw dienaar voor hoogmoed,
dat die niet de overhand krijgt.*

*Dan zal ik onkreukbaar blijven
en aan geen groot kwaad onderworpen zijn.*

¹⁵*Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt,*

laat het U genoeg doen,

HEER, mijn rots, mijn verlosser.

Zingen: Evangelische Liedbundel 185: 1, 2 en 4

185 Leer mij uw weg

tekst: Joh. de Heer
melodie: B. Mans/C. Ramsey
© Joh. de Heer & zn.

1. Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in e - ven - wicht,
dat 'k voor uw aan - ge - zicht
wan - del in 't vol - le licht,
leer mij uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt,
Leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
Leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
Noodweer of zonneshijn
Steeds blij in U te zijn,
Leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
Ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Nodiging

Jezus zegt dat ieder die in Hem gelooft en bij Hem wil horen van harte welkom is te delen in de gemeenschap van Zijn Maaltijd. Die gemeenschap beleven we vandaag in de kerk. Ook op iedere plek waar via internet deze dienst wordt meegemaakt is ieder welkom om brood en wijn te nemen en zo met de Heer en met heel Zijn gemeente verbonden te zijn. Jezus zelf nodigt ons uit om bij deze Maaltijd dankbaar en gelovig, als teken van eeuwige hoop en redding, het brood en de wijn als uit Zijn hand te ontvangen.

Onderwijzing

Laten wij eerst luisteren naar de betekenis van het Avondmaal, waar brood en wijn symbool voor staan en wat zij voor ons persoonlijk betekenen als wij deelnemen aan de maaltijd van de Heer.

Broeders en Zusters, In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft om elk mens te dienen, zonder voorbehoud, tot zijn laatste ademtocht. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood.

Heel vaak heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft: het delen van brood en wijn – tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God.

Wij zingen: Lied 388. Voorzang solist couplet 1; gemeente: 388: 1, 4 en 5

1 Voor ie-der van ons een plaats aan de ta - fel, voor
 ie-der van ons schoon wa-ter en brood, een vei-li-ge
 plek, een plaats om te schui-len, een plaats in Gods
 licht als ta-fel-ge - noot. Vol vreug - de ziet God
 - naar men-sen die recht doen: zij schep-pen ge - luk!
 - Vol vreug - de ziet God - naar men-sen die rech
 doen: zij schep-pen - recht en ge - luk!

Chords: F, B^b/F, C/F, F, F/E, D_m, G_m, G_m/B^b, D^{sus4}, C, F/A, B^b, A_m, D_m, G_m, F/A, B^b, C^{sus4}, C, F, C/E, D_m, D_m/C, G_m, D_m/C, G_m, F/A, E^b, B^b/C, F.

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
 voor ieder van ons schoon water en brood,
 een veilige plek, een plaats om te schuilen,
 een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein (2x): Vol vreugde ziet God
 naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

- de gemeente gaat zitten in het koor van de kerk -

Tafelgebed (naar lied 403c):

Laat ons God loven en bidden:

Heer onze God, u bent het die alles heeft geschapen,
het geheim van het morgenlicht
de zon hoog aan de hemel,
lucht voor vogels,
helder water voor de vissen
heel de aarde een lust voor het oog!
Zelf gaf u ons stem en woorden
om te zeggen: U maakte alles goed!

En voor wat er bij ons mis liep
aan ziekte, zonde en ons lot
gaf U ons die ene, die man van Nazareth:
Nooit in heel de wereld,
nooit op alle dagen
is er ooit een mens geweest als deze:
Jezus, Christus, Hij Uw Zoon.

Altijd wist Hij waar verdriet was,
wie alleen was, kende Hij.

Feesten heeft Hij opgevrolijkt,
in zijn hand werd water wijn.
Met twee vissen en vijf broden
leerde Hij de mensen leven
voor en met elkaar,
zoals Hij deelde wat Hij had
en wie Hij was.

Heel Zijn leven gaf Hij weg als een geschenk
tot de dood toe, voor Zijn vrienden:
wijn en brood, zijn vlees en bloed.
Daarom heeft Hij op die laatste avond
dat Hij met hen samen was
zelf het brood voor hen gebroken
en gezegd: Dit is mijn lichaam
Neem het, eet, en denk aan Mij.

Vol met wijn schonk Hij de beker,
Loofde U, Zijn Vader, en gaf hem rond:
“Als je deze beker doorgeeft,
Deel je in mijn dood en leven
Deel je in en uit mijn nieuw verbond”.

Geest van God, help ons dan te leven
door het brood en door de wijn
als Jezus, Zoon van God, God zelf
en onze broeder, mens bij uitstek.
Vader, wij willen zijn als Hij,
kind aan huis bij U, eeuwig geborgen,
omwille van wat Hij deed voor ons
in lijden, sterven, en in Zijn opstanding.
Wij danken U Vader,
en wijden ons U toe:

Zingen: lied 886/opwekking 136: 1 en 2: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn,
Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Onze Vader

Inzettingenwoorden en delen van brood en wijn

Bemoedigingstekst

Zingen: Lied 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed

Slotlied: Lied 444: 1, 2 en 4

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Zegen