

ZONDAGSBRIEF-562; 4 december 2022

De ochtenddienst van 4 december 9:30 uur
2^e Advent

Voorgangen: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie



De ochtenddienst van 11 december 9:30 uur
3^e Advent

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Wilde Ganzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Online kunnen de diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl. Er is oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Het is de eerste zondag van de maand, dus koffie, thee en napraten in De Arend na de dienst.

Diaconale collecte 4 december: Unicef

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten.

Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen,

overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op! Voor giften aan Unicef: NL86 INGB 0000 0001 21.

Diaconale collecte 11 december: Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde Ganzen werft fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij steunen wereldwijd jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en kleinschalige projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Dit kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water. Voor giften: NL53 INGB 000 00 40 000.

Vogeltaarten-actie voor Hospice Casa Vera in Epe

Een jubileum: voor de 10e keer verkoop van vogeltaarten voor het hospice! Dit jaar kan de actie op de oude, vertrouwde manier doorgaan; de verkoop bij Erna aan huis (Brinklaan 35 in Epe) is inmiddels gestart!

In Nijbroek is er wederom ook een verkooppunt aan de Dijkhuizenweg 60. Er zijn weer taarten in allerlei vormen en maten, en dus ook in verschillende prijsklassen. Kopen en afhalen kan als ik thuis ben, ik heb geen vaste openingstijden. Bestellen kan natuurlijk ook. De volledige opbrengst is bestemd voor Casa Vera in Epe, een bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase. Het Hospice draait volledig op vrijwilligers, zij zijn dankbaar dat ze met elkaar dit mooie werk kunnen doen. De gasten en hun familie zijn zeer tevreden over de warme omgeving en de liefdevolle aandacht van de vrijwilligers.

Bettie Ordelman, Dijkhuizenweg 60, Nijbroek. Tel. 0571-292065 of 06-29341177.

Berichten vanuit de Vrouwenvereniging

Donderdag 8 december gaan we onder leiding van 2 leden en Dick een mooi kerststukje maken om ons huis mooi op te fleuren. We nemen zelf een schaal, mes, tang en € 5,00 mee voor de onkosten.

Vrijdag 9 december staan we weer op de kerstmarkt met zelfgebakken taarten, koekjes, cakes etc.. En natuurlijk lekkere warme worst. U komt toch wel even langs om wat lekkers te halen?

Maandag 19 december is er de kerstviering voor ouderen, mede georganiseerd door de Vrouwenvereniging (zie ook de flyer in december).

Donderdag 5 januari is er een gezellige avond met De Olde Deerns uit Twello. Omdat dit geschikt is voor iedereen, die een vrolijke avond wil hebben, is dit een open avond, waarbij u allemaal van harte welkom bent.

De avonden beginnen om 19.45 uur in het Dorpshuis. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Anne-Marie van de Water; 06 - 254 012 69; Anne-Marie@vdwater.nu

Orde voor de ochtenddienst op 4-12-2022

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 600: 1, 2 en 4

1. Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 72: 1, 2 en 4

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Lezing van Gods geboden

Zingen: Lied 362: 2, 3 en 4 uit Evang. Liedbundel

Lam dat de zonden draagt,
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.

Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Gebed om de opening van Gods Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Lucas 1: 34 t/m 45

³⁴Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' ³⁵De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. ³⁶Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de

zesde maand van haar zwangerschap, ³⁷want voor God is niets onmogelijk.' ³⁸Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

³⁹Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, ⁴⁰waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. ⁴¹Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest ⁴²en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! ⁴³Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? ⁴⁴Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. ⁴⁵Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

Zingen: Psalm 33: 8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Prediking

Zingen: Lied 435: 3 en 4

3. Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: Lied 91A: 1 en 3 (wie in de schaduw Gods mag wonen)

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij hem een onderkomen -
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Zegen

Zingen: Lied 415 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

