

ZONDAGSBRIEF-569; 22 januari 2023



De ochtenddienst van 22 januari 9:30 uur
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. Project Voice Oeganda; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 29 januari 9:30 uur
Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. De Besorhoeve; 2. Kerk; 3. Zending

Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Er is zondags oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis.
Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is
kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Diaconale collecte 22 januari : Stichting Project Voice Oeganda

Dit project is opgezet vanuit Nederland (Deventer) voor vrouwen die in 1994 uit Rwanda voor de oorlog gevlucht zijn en in Uganda een nieuw bestaan proberen op te bouwen. De stichting heeft als doel deze kwetsbare groep vrouwen een kans te geven op een zelfstandig leven door:

- * het bouwen van waterputten en sanitaire voorzieningen.
- * het treffen van voorzieningen aan het schoolgebouw en het verstrekken van lesmateriaal.
- * het tot stand brengen van een naaiatelier. Het verlenen van een (naai)vakopleiding voor 50 alleenstaande vrouwen en HIV/AIDS moeders.
- * het bouwen van een pluimveeboerderij.
- * het bieden van medicatie.

Project Voice wil zich inzetten voor de mensen in de sloppenwijken van Kampala zodat er weer onafhankelijkheid ontstaat, zowel financieel als sociaal. Hoe belangrijk is het dat de moeders weer hoop krijgen op een beter bestaan! Project Voice zet zich er voor in. Een gift kan overgemaakt worden op: NL13 RABO 011 3984 618.

Diaconale collecte 29 januari: De Besorhoeve

In een omgeving van rust en ruimte biedt De Besorhoeve zorg aan (jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen. Deze jongvolwassenen kunnen verschillende achtergronden hebben: licht psychiatrische achtergrond/ licht verstandelijk beperkt/ psychosociale problematiek/ ex- verslaving/ burn-out/ mentale overbelasting. Ook biedt de hoeve een plek aan mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel nodig hebben.

De visie van de Besorhoeve: 'Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens is mooi, ongeacht wat iemand wel of niet kan of het gedrag wat hij of zij laat zien. Wij geloven dat ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft en dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is'. Een gift kan overgemaakt worden op NL74 RABO 0332 0367 07 tnv Stichting De Besorhoeve.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Actie Kerkbalans 2023

In januari doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Orde voor de kerkdienst van 22-1-2023

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 221: 1 en 2

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Stil Gebed, Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: Psalm 33: 7 en 8

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Genadeverkondiging

Wetslezing

Gebed

Verhaal voor jong en oud “Meneer de Hoop, vol van hoop”

Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Marcus 2: 1-12

¹Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. ²Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. ³Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. ⁴Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. ⁵Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: 'Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.'

⁶Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: ⁷Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? ⁸Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: 'Waarom denkt u zoiets? ⁹Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: "Uw zonden zijn u vergeven" of: "Sta op, pak uw mat en loop"? ¹⁰Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei Hij tegen de verlamde: ¹¹'Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.' ¹²Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. 'Zoiets hebben we nog nooit gezien,' zeiden ze.

Zingen: Lied 675

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn.
Halleluja!

Preek

Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn van Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed,
als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam,
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam,
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein; Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Kinderen kunnen terugkeren van de kindernevendienst

Gebeden

Slotlied als belijdenis: Lied 939

1 Op U al-leen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door gol-ven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft na-bij.
Uw vre-de diep, uw lief-de groot
ver-jaagt mijn angst, ver-drijft de dood.
Mijn vas-te rots, mijn fun-da-ment,
U bent de grond waar-op ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

