

ZONDAGSBRIEF-571; 5 februari 2023



De ochtenddienst van 5 februari 9:30 uur

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Open Doors; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie



De ochtenddienst van 12 februari 9:30 uur

Voorganger: Ds. E. Kolkert uit Vorchten

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. St. Red Gereedschap Voorst; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk

De avonddienst van 12 februari 19:00 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Koor: Mannenensemble Musicum Amicis uit Emst

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Red Gereedschap Voorst; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk



Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl. Er is zondags oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Diaconale collecte 5 februari: Open Doors

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt christenen in de wereld die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast verleend Open Doors praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 08 INGB 000000 7733.

Diaconale collecte 12 februari: Gered Gereedschap Voorst

Met het leveren van kwaliteitsgereedschap en naaimachines voor technisch onderwijs en kleinschalige opbouwprojecten biedt *Gered Gereedschap* steun in ontwikkelingslanden. Met deze gereedschappen kunnen mensen letterlijk bouwen aan een zelfstandige toekomst. *Gered Gereedschap Voorst* vindt het echter ook zeer belangrijk om een opvangplek te zijn voor zo'n 30 vrijwilligers om zodoende solidariteit, samenwerking en maatschappelijke participatie te bevorderen. In het werkplaatsje aan de Voordersteeg 12 in Twello, bij de familie Winterman, worden nu jaarlijks zo'n 10.000 stuks gereedschap en zo'n 250 naaimachines opgeknapt. Wij zijn regelmatig aanwezig in die werkplaats op maandagmorgen en op donderdagmorgen van 0.900 uur tot 12.00 uur. In de wintermaanden zijn de naaimachineherstellers ook op donderdagmiddag aanwezig. Er is nog plaats voor enkele vrijwilligers, liefst met een technische inslag, die in een gezellige sfeer nuttig bezig willen zijn.

De bestuursleden halen belangeloos bij zo'n 15 inzamelpunten in de regio regelmatig allerlei oude gereedschappen en naaimachines op en is het teveel om naar een inzamelpunt te brengen, dan komen zij het in overleg zelfs bij u thuis ophalen. Daarnaast hebben wij nu een grote kist voor onze werkplaats staan, waar men, buiten onze werktijden om, oude gereedschappen in kan leggen. Gelukkig zijn er een aantal bedrijven en instellingen die

Gered Gereedschap steunen, en de opbrengst van het oude ijzer is ook een hulp om de kosten te dekken, maar we ontkomen niet aan kostenstijgingen. De inzamelpunten voor oud gereedschap bij u in de buurt zijn: Multimate Klunder in Twello, Buitenhuis Elektro in Klarenbeek en Cees Verwaaijen, Stationsweg 6 in Teuge.

Mocht u nu denken: van mijn gereedschap blijven jullie voorlopig nog af, maar er wel van overtuigd zijn dat er niets aan de “strijkstok” blijft hangen, dan kunt u ook financieel steunen via NL21RABO036.62.73.132 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap Voorst. Wilt u ons anderszins steunen of heeft u vragen dan kunt u bellen naar de penningmeester de heer Zegers (0571) 27 33 46, of Cees Verwaaijen 055-3232093.

Ontmoetingsdienst 12-2 19.00 uur: God luistert. Spreek jij?

Volgende week is er weer een ontmoetingsdienst, in de avond! U en jij zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. Ds van Staalduine gaat voor en het mannenkoor Musicum Amicis uit Emst komt voor ons zingen. Het thema is: *God luistert. Spreek jij?* Wij mogen zeker zijn dat God altijd naar onze gebeden luistert, of ze nu lang zijn, of dat het een schietgebedje is vlak voor iets dat wij spannend vinden. We hoeven Hem niets uit te leggen, want Hij weet het toch al. In simpele woorden mogen we God om hulp en aandacht vragen. Maar dan moeten we wel zulke simpele woorden uitspreken en ons hart voor Hem openstellen! Zijn hart staat altijd al open. Na afloop ontmoeten alle kerkgangers elkaar bij een kopje koffie of thee in het koor van de kerk. Welkom!

Nieuwe wijkouderling

In de afgelopen periode is de kerkenraad op zoek gegaan naar een wijkouderling die het stokje wilde overnemen van Thea Kers. De kerkenraad is blij en dankbaar dat Mieke Pannekoek bereid is om het ambt van wijkouderling op zich te nemen. Overeenkomstig de regelgeving in de kerkorde is er gelegenheid tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of de voorgenomen bevestiging bezwaren in te dienen. Deze kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend voor 12 februari bij de scriba van de kerkenraad (brievenbus,

Dorpsplein 8). Indien er geen bezwaren komen, zal Mieke Pannekoek bevestigd worden in de ochtenddienst van 26 februari.

55+ Soos Nijbroek

Donderdag 9 februari hoopt de 55+ soos weer om 14:30 uur bij elkaar te komen in Dorpshuis De Arend. Enkele dames komen deze middag vertellen over 'Slachtvisie en oude gebruiken'. En ze laten ons ook wat proeven. Wilt u deze presentatie mee maken en bent u geen lid van de soos, dan bent u toch van harte welkom. De kosten zijn dan € 6,00 inclusief een kopje koffie/thee. Mocht u nog vragen hebben kunt u bellen: Jannie Berends 06 – 107 575 88.

Orde voor de kerkdienst van 5-2-2023

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 868: 1, 2 en 5

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed, votum en groet

Gebed om Gods ontferming

Genadeverkondiging: wij luisteren naar: Naar het licht toe (Sela)
via <https://www.youtube.com/watch?v=x-UkvpsKgM>

Gebed

Filmpje: Jezus begint zijn onderwijs
via <https://www.youtube.com/watch?v=oDRohguSg0E&t=3s>

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst

Lezing: Matth. 5: 1-16

¹Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²Hij nam het woord en onderrichtte hen:

³Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

⁴Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

⁵Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.

⁶Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

⁷Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

⁸Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

⁹Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

¹⁰ Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

¹¹Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

¹²Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgd en vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.

¹³Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

¹⁴Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen Lied 838: 1 en 2

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Lezing: Joodse legende: De plaats voor de tempel

(Baukje Offringa, De gouden sleutel, Zoetermeer 1991, 87-88)

Lied: Opwekking 249

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein

Preek

Lied: Lied 912: 1, 2, 3, 5

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Gebed

Slotlied Lied 863: 1, 2 , 5 en 6

1. Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

2. Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Zegen

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

