

## ZONDAGSBRIEF-573; 19 februari 2023

**De ochtenddienst** van 19 februari 9:30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. J. Riemersma uit Ommen

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Kerk in Actie: 'Help slachtoffers aardbeving'  
2. Kerk; 3. Interieurfonds

**De ochtenddienst** van 26 februari 9:30 uur

Bevestigingsdienst wijkouderling

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk; 3. Zending

Online kunnen diensten gevolgd worden via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl).

Er is oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze

kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is 19 februari **geen**

**kindernevendienst i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal.**

### **Diaconale collecte 19-2: 'Help slachtoffers aardbeving'**

In tegenstelling tot de eerder geplande diaconale collecte, is de collecte van deze zondag bestemd voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn honderdduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige bevingen en naschokken.

Tienduizenden mensen zijn om het leven gekomen en vele anderen raakten gewond. Veel mensen zitten, vanwege

instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Er is dringend

noodhulp nodig, op zowel korte al langere termijn. De

samenwerkende hulporganisaties, waar Kerk in Actie onderdeel

van is, slaan de handen ineen en roepen iedereen op om samen

in actie te komen voor de slachtoffers van deze vreselijke ramp.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL89

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp

aardbeving Syrië en Turkije' of op NL08INGB0000000555 t.n.v.

Rode Kruis o.v.v. 'Aardbeving'.

## **Beroep predikant**

Op 8 februari heeft uw predikant de beroepsbrief ontvangen van de Gereformeerde Kerk (PKN) van Oldebroek. Inmiddels is dit beroep ook aangenomen. Ds. van Staalduine schrijft hierover: *Op 23 april hoop ik afscheid te preken in Nijbroek. Daarna zal de intrede te Oldebroek op zondagmiddag 14 mei plaatsvinden. Door omstandigheden kan de verhuizing uit de pastorie pas in het najaar plaatsvinden, maar kerkrentmeesters van Nijbroek vonden dat geen probleem. Ik ben ze daar heel dankbaar voor!*

*Een beroepingsprocedure is voor een predikant altijd bidden, wikken en wegen. De ene gemeente doet een beroep op je, maar bij aanname gaat de huidige gemeente haar eigen predikant missen. Het invullen van de vacature van Oldebroek, levert hier in Nijbroek een vacature op. En toch is dat een gewone zaak in de kerk: gemeentes blijven, herders trekken. Het is mijn overtuiging geworden dat het goed is om na bijna 7 jaar gewerkt te hebben in Nijbroek de laatste 7 jaar voor mijn pensioen (aug. 2030) nog een keer elders aan de slag te gaan. Daar kan ook voor Nijbroek voordeel in gelegen zijn, want geen predikant is de ideale pastor voor alle gemeenteleden. De één voelt zich meer thuis bij je, dan de ander. Zo gaat dat! En dan is het goed als er ruimte komt voor wisseling van de wacht. De contacten met Oldebroek van de laatste paar maanden geven mij de indruk dat ik daar als predikant in de wijngaard van de Heer op mijn plaats zal zijn, zoals ik dat ook hier in Nijbroek was. Van harte hoop ik dat u in Nijbroek spoedig in mijn plaats weer een vaste predikant zult mogen begroeten.*

Voor de vacante periode is er al een regeling getroffen. Ds. J. de Heer is enige tijd geleden bij ons komen wonen (Veluwsedijk 19A) na met emeritaat te zijn gegaan. Hij is van 1954 en heeft nog arbeidslust genoeg! Hij zal vanaf 23 april een 8 uur in de week in onze gemeente werkzaam zijn als “ambulant predikant”, met als taken het bijstaan van de kerkenraad en beroepingscommissie, voorgaan in sommige erediensten, en het verzorgen van pastoraat, waar daar behoefte aan is. De kerkenraad is erg blij met zijn toezegging.

## **Nieuwe wijkouderling**

In de afgelopen periode is de kerkenraad op zoek gegaan naar een wijkouderling die het stokje wil overnemen van Thea Kers. De kerkenraad is blij en dankbaar dat Mieke Pannekoek bereid is om het ambt van wijkouderling op zich te nemen. De bevestiging vindt plaats in de ochtenddienst van 26 februari.

## **Diaconale collecte 26-2: Stichting Handen Samen voor Angola**

Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting Handen samen voor Angola uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Zie: [www.handensamenvoorangola.nl](http://www.handensamenvoorangola.nl). Giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

# **Orde voor de kerkdienst van 19-2-2023**

## **Viering Heilig Avondmaal**

### **Welkom en mededelingen**

### **Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 4**

1. Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijksdomein,  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt."

4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

## Stil gebed, Votum en Groet

### Zingen: Psalm 95: 1 en 3

1. Steekt nu voor God de loftrumpet,  
Hem die ons in de vrijheid zet.  
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft,  
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.  
Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer  
die ons gemaakt heeft biddend neer,  
wij, die het volk zijn van zijn weide.  
Want onze God, Hij gaat ons voor,  
Hij trekt met ons de diepte door.  
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

## Gebed

### Schriftlezing: Psalm 23

*<sup>1</sup>Een psalm van David.*

*De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
<sup>2</sup>Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
<sup>3</sup>Hij verkwikt mijn ziel.  
Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil.*

*<sup>4</sup>Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  
<sup>5</sup>Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen;*

*Gij zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.*

*<sup>6</sup>Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des Heren verblijven  
tot in lengte van dagen.*

## **Zingen: Lied 23c**

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom  
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,  
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
Uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis,  
zo lang ik leven mag.

## **Preek**

## **Zingen: Lied 23b: 1 en 4**

1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

4. De Heer is mijn Herder!  
In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

## **Inleiding op het Heilig Avondmaal**

### **Apostolische Geloofsbelijdenis**

## **Zingen: Psalm 79: 5**

5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille waat'ren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht  
uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor  
van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade.

## **Avondmaalsgebed**

## **Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 4 en 5**

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

4. al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.

## Viering

### Zingen: Lied 704

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

## **Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

### **Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,<br>jou nabij op al je wegen<br>met zijn raad en troost en zegen.<br>Ga met God en Hij zal met je zijn. | 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:<br>bij gevaar, in bange tijden,<br>over jou zijn vleugels spreiden.<br>Ga met God en Hij zal met je zijn. |
| 3. Ga met God en Hij zal met je zijn:<br>in zijn liefde je bewaren,<br>in de dood je leven sparen.<br>Ga met God en Hij zal met je zijn.     | 4. Ga met God en Hij zal met je zijn,<br>tot wij weer elkaar ontmoeten,<br>in zijn naam elkaar begroeten.<br>Ga met God en Hij zal met je zijn. |

## **Zegen**

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

