

Zondag 26 februari 2023



In deze dienst wordt bevestigd  
tot wijkouderling

Mieke Pannekoek-Vos

Voorganger: Ds. Theo van Staalduine  
Organist: Aart Stenfert  
Protestantse Gemeente te Nijbroek

## **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

#### **Wij zingen psalm 95: 1 en 3**

1. Steekt nu voor God de loftrumpet,  
Hem die ons in de vrijheid zet.  
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft,  
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.  
Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor de Heer  
die ons gemaakt heeft biddend neer,  
wij, die het volk zijn van zijn weide.  
Want onze God, Hij gaat ons voor,  
Hij trekt met ons de diepte door.  
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

### **Stil gebed**

#### **Votum en Groet**

#### **Gebed voor de nood van de wereld**

#### **Wij zingen Lied 869: 1, 6 en 7**

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,  
oorsprong van al het goede,  
de God die louter wond'ren doet.  
Wij leven in zijn hoede,  
die onze vrede is, onze vreugd,  
in wie zich heel ons hart verheugt.  
Geef onze God de ere!

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang  
van ganser harte prijzen  
en in mijn lied, mijn lofgezing  
mijn dank aan U bewijzen.  
Mijn hart, verheug u in de Heer,  
lichaam en ziel, verblijd u zeer!  
Geef onze God de ere!

7. Gij allen die van Christus zijt,  
geef onze God de ere!  
Die 't merk draagt van zijn majesteit,  
geef onze God de ere!  
Roept, al wie goden zijn ten spot:  
De Heer is God, de Heer is God!  
Geeft onze God de ere!

## **Gebed**

*Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan*

**Bijbellezingen: Mat. 16: 13-28 (NBV21) en Daniël 7: 1, 9-10 en 13-14 (NBG 1951)**

## **Matteüs**

<sup>13</sup>Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' <sup>14</sup>Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' <sup>15</sup>Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' <sup>16</sup>'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. <sup>17</sup>Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. <sup>18</sup>En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. <sup>19</sup>Ik zal je de sleutels

van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’<sup>20</sup> Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

<sup>21</sup>Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. <sup>22</sup>Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ <sup>23</sup>Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’

<sup>24</sup>Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. <sup>25</sup>Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. <sup>26</sup>Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? <sup>27</sup>Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. <sup>28</sup>Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’

## **Daniël**

<sup>1</sup>In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. (...)

<sup>9</sup>Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; <sup>10</sup>en een

stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.(...)

<sup>13</sup>Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; <sup>14</sup>en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

### **Wij zingen Lied 837: 1, 3 en 4**

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen,  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen,  
als onze hand Uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen.  
Twijfel of hoogmoed, onverstand,  
neem ons, Uw mensen, bij de hand,  
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, Uw rijk is zo nabij,  
open mijn ogen en oren,  
onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind,  
zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

## **Preek**

### **Wij zingen Lied 512: 1, 2, 3 en 7**

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

7. O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stukt  
dan draagt mij uw muziek.

*Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst*

### **In Memoriam Annie van Niersen-Vorselman**

#### **Wij zingen Joh. de Heer, lied 256: 1 en 2**

Als op 's levenszee de stormwind om u loeit  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit  
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

*Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één  
Tel ze alle en vergeet er geen.  
Tel ze alle, noem ze één voor één,  
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer,  
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer  
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,  
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.

*Refrein*

### **Presentatie**

Gemeente, de kerkenraad heeft u in de afgelopen weken bekend gemaakt dat zij Mieke Pannekoek-Vos vandaag wil bevestigen in het ambt van wijkouderling. Aangezien er geen wettige bezwaren zijn ingebracht zal zij zo dadelijk in het ambt bevestigd worden, waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. Mag ik haar vragen uit de kerk naar voren te komen.

### **Opdracht**

Gemeente, in het samenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Zoals de oudsten in Israel het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters  
in de navolging van Christus onze Heer.  
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,  
als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?  
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede  
Herder: “Hoed mijn schapen!” kunnen vervullen,  
als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen  
mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als  
kerkenraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren en  
dienen bij de heilsgheimen te bewaren: voor alle dingen  
zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
En u, zuster, die nu gereed staat uw ambtswerk te  
aanvaarden:

Herinner u altijd met dankbaarheid  
dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.  
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is Zijn kerk.  
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,  
voed uzelf met het Woord van God,  
volhard in het gebed  
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

### **Gelofte**

Geliefde zuster, u die geroepen word tot het ambt van  
ouderling in deze gemeente:

- Geloof u dat in uw verkiezing door deze gemeente u door  
God zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof  
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
- Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde  
voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg  
brengt?



- Beloofd u geheim te houden wat vertrouwelijk u meegedeeld wordt en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daar op uw antwoord, Hermina Pannekoek-Vos?

### **Gebed**

Heer, onze God, door Uw Geest leidt Gij uw kerk.

Daarom roept u mensen tot uw dienst.

Wij bidden U:

Wek in Mieke Pannekoek blijvende verwondering dat Gij haar in uw dienst gebruiken wilt.

Geef haar geloof

opdat zij in de kerk Christus eigen lichaam zal herkennen.

Geef haar vaste hoop,

dat uw koninkrijk onder ons gestalte krijgt.

Geef haar trouwe liefde

om de leden van uw lichaam bij U te bewaren.

Zo bidden wij door uw geliefde Zoon, onze Heer, Amen.

### **Zegen**

Zend uw Heilige Geest op Mieke Pannekoek-Vos

Maak haar tot ouderling in deze gemeente

om in liefde om te zien naar de mensen

om uw gemeente te bouwen

en uw barmhartigheid gestalte te geven.

Wees gezegend en tot een zegen.

Amen

### **Oproep aan de gemeente**

Broeders en zusters, ontvangt uw nieuwe ambtsdrager, gelijk de andere, als een dienaar van God. Stelt uzelf van harte onder de leiding van alle ambtsdragers en geeft acht op wat zij u te zeggen hebben. Ontvangt hen gastvrij en met een open hart en betoon hen het respect, waarop zij als herders van de kudde van de Heer recht hebben. Voorziet de diakenen van

goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en toont hartelijke bereidheid om voor uw deel en naar uw vermogen mee te werken tot het dienstbetoon aan de naasten.

Als teken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, staande in het ambt aller gelovigen, willen wij ons ook als gemeente aan onze God toewijden in een gezongen geloofsbelijdenis:

### **Geloofsbelijdenis (staande)**

Melodie Lied 481 (Hoor de eng'len zingen d'eer)

Ik geloof in God de Vader,  
die almachtig, wijs en goed,  
aard' en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken  
en zichzelf heeft uitgesproken  
in het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,  
Zoon van mensen, Zoon van God,  
die als Redder van de wereld  
werd gekruisigd en gedood.  
Maar die opgestaan ten leven,  
hemelhoog nu is verheven,  
boven heerschappij en macht  
die ten onder wordt gebracht  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,  
die van oudsher, wereldwijd,  
overal zijn volk vergadert  
en tot dienen toebereidt.  
Met Gods kinderen verbonden,  
in vergeving van mijn zonden  
mag ik op de jongste dag  
opstaan, leven met een lach.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

## **Gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader**

### **Wij zingen Lied 215: 4, 5, 6 en 7**

4. Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,  
maar hef uw hart niet al te hoog;  
op aarde hier, op aarde thans  
ziet gij een bovenaardse glans.

6. De kalme gang, de kleine taak,  
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.  
Onszelf verliezen in 't gebod  
brengt daag'lijks nader ons tot God.

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid  
voor licht en vreed' in eeuwigheid!  
En dat ons leven ied're dag  
als ons gebed U loven mag.

## **Zegen**

## Wij zingen Lied 415:3

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

Uw gaven worden ingezameld bij de uitgang.

Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe ambtsdrager te groeten.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

