

ZONDAGSBRIEF-577; 19 maart 2023



De morgendienst van 19 maart 9:30 uur
4^e zondag van de 40-dagen tijd - Ontmoetingsdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds



De morgendienst van 26 maart 9:30 uur
5^e zondag van de 40-dagen tijd
Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf uit Heerde
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. Kinderhospice Binnenveld; 2. Kerk; 3. Zending

Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Er is zondags oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis.
Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is
kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Ontmoetingsdienst 19 maart: Doopleden en Avondmaal

Het is al eerder aangekondigd: We bezinnen ons dit seizoen op de vraag of ook doopleden (volwassenen en/of kinderen) in Nijbroek in het vervolg mee kunnen doen bij de viering van het Heilig Avondmaal. Afgelopen december is daarover al een preek gehouden ter uitleg van de zelftoetsing die Paulus in I Korintiërs 11:28 van ons vraagt voordat we het Avondmaal vieren (de preektekst stond in het kerkblad van februari).

Op 19 maart hoopt uw predikant een themadienst te houden met als tekstlezingen Exodus 12: 1-11; 21-28; 43-50 (instelling van het Pesachmaal voor de Joden) en Lucas 22: 14-20 (Jezus geeft aan het Pesachmaal een uitbreiding in betekenis). De voorschriften voor de maaltijd in Exodus 12 geven duidelijk aan dat heel het huisgezin meeviërt, van de jongste tot de oudste (vers 3 en 4). De Bijbeltekst gaat er van uit dat de kinderen nog niet snappen waar ze bij betrokken zijn. Zij vragen: “Wat betekent dit gebruik?” (vers 26). En dan leggen de ouderen het uit waarom “wij” (dus inclusief de kinderen) dit doen. Voor Joden horen tot op de dag van vandaag alle gezinsleden er automatisch bij, maar vreemdelingen die niet tot de gemeenschap van Israël behoren, worden uitgesloten: zij mogen niet deelnemen (vers 45). Betekent de aanpassing van deze symbolische maaltijd door Jezus ook dat doopleden gerekend worden als de vreemdelingen, en er dus (nog) niet bij horen? Of blijven doopleden/kinderen als kinderen van Gods verbond een aparte categorie, naast niet-kerkleden? Goede vragen voor de preek!

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Arend. Aan tafel kan er dan bij de koffie doorgepraat worden over “doopleden aan het Avondmaal”. Tot slot is er gelegenheid vragen en meningen hardop voor alle aanwezigen uit te spreken, waar uw predikant dan op in zal gaan. En zoals in het kerkblad van februari stond: Uw kerkenraad is er nog niet uit wat voor Nijbroek de juiste keuze is. Wij hebben uw meedenken hard nodig!

Diaconale collecte 19 maart: I Step Up

Stichting I Step Up helpt jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden

maar hun studie niet zelf kunnen betalen. I step up wil een toekomst geven aan dit talent zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land.

Als Kerk van Nijbroek collecteren wij voor Leonard Kamwendo, een student uit Malawi die voor verpleegkundige studeert. Met 6 andere broes en zussen is hij afhankelijk van het geld dat zijn moeder op hun kleine boerderij verdient. Leonard moest in 2019 met zijn studie stoppen vanwege zijn studieschuld. Met onze collectes gaan wij hem steunen zodat hij alsnog zijn diploma kan halen. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Diaconale collecte 26 maart: Kinderhospice Binnenveld

De doelstelling van het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen. Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. De meeste zorg in Kinderhospice Binnenveld is kortdurend ter verlichting van de thuissituatie. Incidenteel wordt ook langdurige zorg aan zieke kinderen verleend. In kinderhospice Binnenveld is 24 uur per dag kinderverpleegkundige zorg aanwezig. Een pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling van het spel van de kinderen in nauw overleg met de verpleegkundigen. Ook is er een kinderfysiotherapeut betrokken. Daarnaast is er de mogelijkheid om b.v. een diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen. Wilt U een gift geven, dit kan via NL16 ABNA 0842 4289 76.

Welkom bij het 65+ etentje!

Bent u 65+ en hebt u zin in een gezellig etentje? Wij nodigen u graag uit op vrijdag 24 maart vanaf 17:00 uur om samen te eten en gezellig bij elkaar te zijn in Dorpshuis De Arend. De kosten zijn € 12,00 per persoon. Iedereen vanaf 65 jaar kan zich opgeven tot maandag 20 maart bij Bep Foks, telefoonnummer: 06 – 272 005 02. Als u geen

vervoer hebt, regelen wij dit graag voor u. We hopen op een goede opkomst en een gezellige avond met elkaar! Namens het Bestuur van het Dorpshuis, Bep Foks en Elisabeth de Weerd

Orde voor de kerkdienst van 19-3-2023

Woord van welkom en mededelingen

Openingslied: Lied 23b: 1, 2 en 4

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Votum en Groet

Luisteren naar Opwekking 268 - Hij kwam bij ons Heel gewoon
via https://www.youtube.com/watch?v=havcocWk_tE

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: Uw wil geschied

Refrein

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

Gebed om Gods ontferming en gebed om bijstand van de Geest

Zingen: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.

Filmpje Het laatste avondmaal via

<https://www.youtube.com/watch?v=371sVSx466A>

- kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan -

Schriftlezing: Exodus 12: 1-11; 21-28; 43-50

¹De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ²Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. ³Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: "Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin

één. ⁴Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. ⁵Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. ⁶Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. ⁷Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. ⁸Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. ⁹Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. ¹⁰Zorg ervoor dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. ¹¹Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. (...)

²¹Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. 'Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,' zei hij, 'en dat moet worden geslacht als pesachoffer. ²²Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, ²³want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet Hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. ²⁴Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. ²⁵Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. ²⁶En als uw kinderen dan vragen: "Wat betekent dit gebruik?", ²⁷antwoord dan: "Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.'" Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. ²⁸Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. (...)

⁴³De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 'Voor het pesachmaal gelden deze voorschriften: Buitenlanders mogen er niet aan

deelnemen. ⁴⁴Een slaaf die door iemand gekocht is, mag er echter aan deelnemen zodra hij besneden is. ⁴⁵Een vreemdeling die bij je te gast is of een dagloner mag er niet aan deelnemen. ⁴⁶Het maal moet worden gebruikt in het huis waarin het is klaargemaakt, je mag niets van het vlees buitenshuis brengen; de botten mag je niet breken. ⁴⁷Ieder die tot de gemeenschap van Israëel behoort, is verplicht dit maal te bereiden. ⁴⁸Wil een vreemdeling die bij jullie woont het pesachmaal ter ere van de HEER bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn, want alleen dan kan hij op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet. Maar een onbesnedene mag er niet aan deelnemen. ⁴⁹Voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen geldt een en dezelfde regel.' ⁵⁰De Israëlieten deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Schriftlezing: Lucas 22: 14-20

¹⁴Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. ¹⁵Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. ¹⁶Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten

totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.' ¹⁷Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. ¹⁸Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' ¹⁹En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' ²⁰Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.

²¹Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. ²²Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.'

Luisteren naar Sela "Ik ben" via

https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:

Bron van leven, ons gegeven,
vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Uitleg

Lied (staande als geloofsbelijdenis): Lied 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

- De kinderen van kindernevendienst kunnen terugkeren -

Gebeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: Ev. Liedbundel 292

1. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.

3 Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Zegen

U kunt uw gaven voor de collecte bij de uitgang in de mandjes doen.

Vragen voor bij de ontmoeting in De Arend:

1. Wat is voor u zelf de betekenis van het avondmaal?
 - a. Feest van bevrijding
 - b. Verlossing van zonden
 - c. Viering van de band met God en elkaar
 - d. Het evangelie aanvoelen, uitbeelden en uitdragen
 - e. Denken aan de liefde en het offer van Jezus

2. Zijn voor u volwassen, bij het geloof betrokken, doopleden ook zonder het doen van openbare geloofsbelijdenis
 - welkom in de kerk?
 - welkom bij het avondmaal?

3. Kinderen die het avondmaal (met druivensap) meevieren:
 - Waarom wel?
 - Waarom niet?

4. Al vindt u voor uzelf dat u als dooplid niet mee zou doen aan het avondmaal, zou u er moeite mee hebben als anderen, doopleden, dat wel doen? Of zou u dat overlaten aan hun eigen verantwoordelijkheid?

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

