

ZONDAGSBRIEF-578; 26 maart 2023



De morgendienst van 26 maart 9:30 uur
5^e zondag van de 40-dagen tijd
Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf uit Heerde
Organist: Aart Stenfert
Collectes: 1. Kinderhospice Binnenveld; 2. Kerk; 3. Zending

De morgendienst van 2 april 9:30 uur
6^e zondag van de 40-dagen tijd; Palmzondag
Voorganger: Mw.dr. J.G. Mooi uit Hoogmade
Organist: Allard van Dijk
Collectes: 1. Compassion Apeldoorn; 2. Kerk; 3. Deurcollecte: onderhoud pastorie



Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Er is zondags oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis.
Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Er is
kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8.

Diaconale collecte 26 maart: Kinderhospice Binnenveld

De doelstelling van het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huislijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen. Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. De meeste zorg in Kinderhospice Binnenveld is kortdurend ter verlichting van de thuissituatie. Incidenteel wordt ook langdurige zorg aan zieke kinderen verleend. In kinderhospice Binnenveld is 24 uur per dag kinderverpleegkundige zorg aanwezig. Een pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling van het spel van de kinderen in nauw overleg met de verpleegkundigen. Ook is er een kinderfysiotherapeut betrokken. Daarnaast is er de mogelijkheid om b.v. een diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen. Wilt U een gift geven, dit kan via NL16 ABNA 0842 4289 76.

Diaconale collecte 2 april Stichting Compassion

Kinderen zijn de grootste slachtoffers van extreme armoede. Compassion bevrijdt kinderen uit armoede in Jezus' naam. In 25 ontwikkelingslanden zijn ruim 2 miljoen kinderen opgenomen in Compassion-projecten. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt. De lokale medewerkers weten als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede kunnen zijn en kennen de omgeving, de noden en de mensen. Op deze plekken krijgen kinderen gezonde voeding, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Kinderen worden op alle gebieden van hun leven geholpen: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en spiritueel. Ieder kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Voor giften: NL91 INGB 0000 003232 t.n.v. Compassion Nederland.

Paasviering voor ouderen in de kerk

Maandag 3 april is de paasviering voor ouderen, aanvang 19.30 uur. Aart Stenfert speelt op de piano en begeleidt ons bij samenzang.

Onze predikant houdt een korte meditatie aan de hand van een Bijbeltekst en een ouderling leest een verhaal voor dat past bij Pasen. En natuurlijk is er veel gelegenheid om elkaar te spreken tijdens het genot van een kopje koffie of thee. En we gaan zingen! Voor wie vervoer nodig heeft naar en van de kerk op deze maandagavond, die kan zich melden bij Mieke Pannekoek, 06-17312318, scriba@kerknijbroek.nl

Vrouwenvereniging

Donderdag 30 maart gaat de vrouwenvereniging Paaswerkjes maken, die daarna bezorgd worden bij diverse ouderen in Nijbroek. Wie daaraan mee wil helpen, is deze donderdag van harte welkom! De avond begint om 19:45 uur in Dorpshuis de Arend. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anne-Marie van de Water. Anne-Marie@vdwater.nu of 06 – 25 40 12 69.

Orde voor de kerkdienst van 26-3-2023

Woord van welkom en mededelingen

Zingen: Lied 556: 1

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Stilte, bemoediging en groet

Zingen: Lied 556: 3

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 1005 : 1, 2, 4 en 5

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Verkenning

Zingen: Lied 806, terwijl de aanwezige kinderen naar de consistorie mogen gaan

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is't beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Schriftlezing: Lukas 22: 35-46

³⁵Daarna zei Hij tegen hen: 'Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets!' antwoordden ze. ³⁶Hij zei: 'Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. ³⁷Want Ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelozen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.' ³⁸Ze zeiden: 'Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.' Maar Hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'

³⁹Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. ⁴⁰Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen: 'Bid dat jullie niet in beproeving komen.' ⁴¹En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ⁴²'Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.'

⁴³Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. ⁴⁴Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. ⁴⁵Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, ⁴⁶en Hij zei tegen hen: 'Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.'

Zingen: Psalm 86: 1, 6 en 7

1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

6. Zie, o God, de trotse bende
die mijn leven tracht te schenden,
die in mateloos geweld
U zich niet voor ogen stelt.
Kome, Heer, mij uw genade,
uw barmhartigheid te stade.
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,
Gij zijt onvoorstelbaar goed.

7. Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongsaf aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

Uitleg en verkondiging

Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Zingen: Lied 575: 1, 4 en 6

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4. Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: Lied 1010: 2 en 3

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

