

**Liturgie Eerste Pinksterdag
28 mei 2023**



**Voorganger: Ds. J. de Heer
Organist : Aart Stenfert**

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Lied 672: 1, 2 en 7

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.



2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Stil gebed, bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten)

Kyriëgebed

Zingen glorialied: Lied 304

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!



Richtlijn voor het leven

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Ezechiël 11: 17-20

¹⁴Daarna richtte de HEER zich weer tot mij: ¹⁵Mensenkind, het zijn je broeders, je eigen broeders, je verwanten en alle andere Israëlieten tegen wie de inwoners van Jeruzalem zeggen: "Blijf waar je bent, ver verwijderd van de HEER, want aan ons is het land in eigendom gegeven!" ¹⁶Zeg daarom: "Dit zegt God, de HEER: Al heb Ik hen weggevoerd naar verre volken en hen over vele landen verstrooid, Ikzelf was daar voor hen een heiligdom, hoe pover ook." ¹⁷Zeg daarom: "Dit zegt God, de HEER: Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie bijeenbrengen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn en jullie het land van Israël geven. ¹⁸Dan zullen zij daarheen gaan en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. ¹⁹Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.

²⁰Dan zullen ze zich houden aan mijn bepalingen en mijn regels naleven. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.

Zingen: Psalm 87: 1 en 4

1.Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door u we poort zal ieder binnentreden.

4.Zij zullen saam, de groten en de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

Schriftlezing: Johannes 14: 2 3-28

²³Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. ²⁴Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. ²⁵Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. ²⁶Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

²⁷Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. ²⁸Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.



Zingen: Lied 706: 1, 3 en 4



Dans mee met Va - der, Zoon en Geest,
kom bin - nen in hun kring,
dat wer - ve - len - de sa - men - spel
van ver voor ons be - gin.
De we - reld van van - daag is ons
van - ouds al toe - ge - dacht
als dans - vloer waar de lief - de leidt
en waar de hoop ons wacht.

3. Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

4. Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
Zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!



Verkondiging

Zingen: Lied 686

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw beging gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is de bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
Wat Gij begonnen zijt.



De kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Dienst der gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen (staand): Lied 675

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!



2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

