

Zondagsbrief 590 – 18 juni 2023

De ochtenddienst van 18 juni, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. J. de Heer
Organist : Ali Visser
Collectes : 1. Trans World Radio; 2. kerk;
3. Deurcollecte: interieurfonds



De ochtenddienst van 25 juni, aanvang 9:30 uur

Ontmoetingdienst/zendingsdienst

Voorganger : Ds. J. de Heer
Organist : Aart Stenfert
Collectes : 1. Bartiméus; 2. kerk;
3. Deurcollecte: zending



De kerkdiensten zullen de komende tijd gehouden worden in dorps huis de Arend. Dit in verband met werkzaamheden aan het stucwerk in de kerk en onder de toren.

Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorps huis de Arend. Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst.

Diaconale collecte 18 juni: Trans World Radio (TWR)

TWR Nederland & België laat het Evangelie horen in meer dan 275 talen via de radio en andere media. Radio gaat over grenzen en heeft geen visum nodig. De christelijke programma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen. De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de studio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma's dicht bij de mensen en hun cultuur staan. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte Trans World Radio (TWR).

Diaconale collecte 25 juni: Bartiméus

Bartiméus is een organisatie die sinds haar oprichting in 1915 zich verbonden weet met christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Marcus 10: 46-52). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid en dankbaarheid. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maakt Bartiméus zich in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Bartiméus heeft 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers om het mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet. De begeleiding en advisering vindt plaats door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Steun Bartiméus en geef in de collecte of maak uw gift over via NL45RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte Bartiméus.

Ontmoetings- en zendingsdienst 25 juni: 'Anders nog?'

Zondagochtend 25 juni is er weer een ontmoetingsdienst voor jong en oud, georganiseerd samen met de zendingscommissie. Het thema is 'Anders nog?', naar aanleiding van de woorden van Paulus in Efeze 4. Ben ik 'anders' omdat ik naar de kerk ga en geloof? Doe ik anders of voel ik mij anders? En hoe draag ik mijn geloof uit naar anderen dichtbij en ver weg?

Voorganger van deze dienst is dominee Jos de Heer. De dienst zal plaatsvinden in de Arend, maar is ook online te volgen. Na de dienst drinken we eerst gezamenlijk koffie/thee. Daarna zullen Harmen en Tjitske een presentatie geven over hun werk voor MAF.

Orde van dienst voor 18 juni 2023

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Psalm 66: 1,3 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten)

Kyriegebed

Zingen glorialied: Lied 302

Richtlijn voor het leven

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Genesis 18: 1-16 (vertaling jdh)

¹ Dan laat De Aanwezige zich aan hem zien bij de eiken van Mamre - *die gezien wordt*, terwijl hij zit in *de opening van de tent* op het heetst van de dag.

² En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie: drie mannen geposteerd bij hem. En hij ziet (dat) en hij rent hen tegemoet vanuit *de opening van de tent*, en hij buigt zich ter aarde, ³ en hij zegt:

‘Mijn Heer’/ ‘Meneer’, als ik toch genade mocht vinden in jouw ogen, ga dan toch aan jouw dienaar niet voorbij.

⁴ Laat er toch wat water gehaald worden, wast jullie je voeten en gaat aanliggen onder de boom.

⁵ Dan haal ik een brok brood, verkwikt jullie hart en gaat daarna verder, want daarom zijn jullie toch voorbij jullie dienaar gegaan?’ En zij zeggen: ‘Ja, doe zoals je gesproken hebt’.

⁶ En Abraham haast zich de tent in naar Sara en zegt: ‘Haast je, drie maten fijn meel, kneed het en maak koeken!’

⁷ En naar het rundvee rende Abraham en hij neemt een runderkalf, mals en goed en hij geeft het aan de jongen en hij haast zich om het klaar te maken.

⁸ En hij neemt room en melk en het runderkalf dat klaargemaakt was en zet het neer voor hun aangezicht en hij, hij blijft bij hen staan onder de boom, terwijl zij eten. ⁹ En zij zeggen tot hem: ‘Waar is Sara, je vrouw?’ En hij zegt: ‘Zie daar, in de tent’. ¹⁰ En Hij zegt: ‘Terugkeren, ja terugkeren zal Ik als het de tijd van leven is, en zie: een zoon voor Sara, je vrouw’. Maar Sara hoorde (alles) in *de opening van de tent* en die was achter hem. ¹¹ Abraham en Sara waren hoogbejaard op dagen gekomen, het was opgehouden voor Sara te zijn naar de wijze der vrouwen.

¹² En Sara lacht, - *Jitschaak*, in haar binnenste en zegt: ‘Nu ik vervallen ben, zou er voor mij liefdeslust zijn, nu mijn heer oud is?’ ¹³ En De Aanwezige zegt tot Abraham: ‘Waarom toch lacht- *Jitschaak*, Sara en zegt: “Ach, zal ik waarachtig baren, ik, die zo oud ben”. ¹⁴ Zou voor De Aanwezige een woord te wonderlijk zijn?

Op de bestemde tijd keer Ik terug naar je als het de tijd van leven is, dan is er voor Sara een zoon'. ¹⁵ En Sara loochent het en zegt: 'Ik heb niet gelachen'. Want ze vreesde. En Hij zegt: 'Ja, je hebt gelachen, - *Jitschaak*.

¹⁶ En de mannen staan op vandaar en kijken over het aangezicht van Sodom, terwijl Abraham met hen meegaat om hen uitgeleide te doen.

Zingen: 974: 1,2 en 3

Schriftlezing: Johannes 20: 19-23

Zingen: Lied 974: 4 en 5

Verkondiging

Zingen: Lied 1005 (Nederlandse tekst)

De kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Dienst der gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen (staand) : Lied 971

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:

Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,

☎ 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.

Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

