

## Zondagsbrief 596 – 30 juli 2023

**De ochtenddienst** van 30 juli, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. G. van Herk uit Holten

Organist : Aart Stenfert

Collectes : 1. De Zonnebloem; 2. kerk;  
3. Deurcollecte: zending



**De ochtenddienst** van 6 augustus, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist : Aart Stenfert

Collectes : 1. iSTEPup 2. kerk;  
3. Deurcollecte: onderhoud pastorie



Online kunnen diensten gevolgd worden via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl).

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorpshuis de Arend. Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er ook kindernevendienst tijdens de zomervakantie.

### **Diaconale collecte 30 juli: De Zonnebloem**

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je fysieke beperking zit je in de weg. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtrekkende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte De Zonnebloem.

### **Diaconale collecte 6 augustus: iSTEPup**

Stichting iSTEPup helpt jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden maar hun studie niet zelf kunnen betalen.

iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land.

Als kerk van Nijbroek collecteren wij voor Leonard Kamwendo, een student uit Malawi die voor verpleegkundige studeert. Met 6 andere broers en zussen is hij afhankelijk van het geld dat zijn moeder op hun kleine boerderij verdient. Leonard moest in 2019 met zijn studie stoppen vanwege zijn studieschuld. Door de giften wordt hij gesteund zodat hij alsnog zijn diploma kan halen. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte iSTEPup

## **Orde van dienst voor zondag 30 juli 2023**

### **Dienst van de voorbereiding**

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 25: 2 en 4

Bemoediging en groet (staande)

Psalm 25: 9

Verootmoedigingsgebed

Lied 1008: 1 en 3

Regels van verbondenheid

Lied 978: 1 en 4

### **Dienst van het woord**

Gebed om het werk van de Geest

*Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan*

Bijbellezing Johannes 4: 1 - 30

Evangelisch Liedboek lied 70 (melodie psalm 17)

Zij was op zoek naar het geheim  
van het geluk dat zij niet kende;  
haar dagen waren vol ellende  
'Opnieuw mislukt!' was het refrein

dat zich herhaalde in haar leven.  
Ze was een afgedankte vrouw;  
vijf mannen werden haar ontrouw  
maar God had haar niet afgeschreven.

Toen Jezus bij de Jacobsbron  
vol liefde tot de vrouw zich wendde  
en zij Hem als profeet erkende  
in het gesprek dat zich ontspon,  
kwam er een nieuwe vreugde dagen:  
het levend water, het geheim  
van het geluk, bleek Hij te zijn,  
die antwoord gaf op al haar vragen.

De Heer liet haar niet zomaar gaan,  
maar Hij vergaf haar al haar zonden,  
goot liefde-olie in haar wonden –  
Barmhartige Samaritaan!  
Zij hoefde niet meer schuw te hopen  
op iemand die haar liefde schonk.  
Sinds zij het Levend Water dronk,  
ging er een nieuwe toekomst open.

Verkondiging

Opwekkingslied 445

Bron van levend water,  
ontspring nu in mij.  
Zend uw Geest, o Heilig God  
en maak mij vrij  
van elke situatie  
die mijn hart bezwaart.  
'k Geef mij last aan U,  
die mijn ziel bewaart.

Refrein:

Jezus, Jezus, Jezus  
Vader, Vader, Vader.  
Geest van God, Geest van God, Geest van God.

Heer, U bent de Herder,  
die mij geneest.  
Neem mij in uw armen,  
leid mij door uw Geest.  
Neem mijn trots en twijfels  
en mijn angsten nu.  
Trek mij met uw liefde,  
ik verlang naar U.

Refrein:

Jezus, Jezus, Jezus  
Vader, Vader, Vader.  
Geest van God, Geest van God, Geest van God.

Geef jezelf aan Jezus,  
die jou geneest.  
Laat Hem jou omarmen  
en ontvang zijn Geest.  
Als je Hem vertrouwt,  
word je door Hem bevrijdt;  
zul je met Hem leven  
tot in eeuwigheid

Refrein:

Jezus, Jezus, Jezus  
Vader, Vader, Vader.  
Geest van God, Geest van God, Geest van God.

*Kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst*

Inzameling van de gaven

### **Dienst van gebeden en uitzending**

Gebeden, eindigend met 'Onze Vader'

Slotlied (staande) 653: 3 en 7

Zegen

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:  
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek, ☎ 06 – 14 06 97 65;  
[jos.de.heer@outlook.com](mailto:jos.de.heer@outlook.com).  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

