

Zondagsbrief 604 – 24 september 2023



De ochtenddienst van 24 september, aanvang 9:30 uur **Viering van het Heilig Avondmaal**

Voorganger : Ds. J. de Heer
Organist : Ted Hoogers
Collectes : 1. Noodhulp Marokko en Libië 2. Kerk
3. Avondmaalcollecte

De ochtenddienst van 1 oktober, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. D. van Meulen
Organist : Aart Stenfert
Collectes : 1. Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting
(Kerk in Actie) 2. Kerk
3. Deurcollecte: onderhoud pastorie



Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorpshuis de Arend.
Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst.

Diaconale collecte 24 september: Noodhulp Marokko en Libië

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen, collecteren we deze zondag voor Noodhulp voor Marokko en Libië. De collecte die gepland stond voor het Leger des Heils wordt doorgeschoven naar de maand oktober.

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de alles verwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en

vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontredde en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken ze samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakesh. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Vrijmoedig vragen we om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Want samen zijn we de kerk in actie. Dank voor uw betrokkenheid!

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte Noodhulp.

Diaconale collecte 1 oktober: Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog (KIA)

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.

Het magazine 'Op weg', voorheen 'Kerk en Israël Onderweg', laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen mogelijk om ons geloof levend te houden.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 01110 490 16 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

Start Bijbelkring over de Psalmen op maandagavond 16 oktober

De Bijbelkring gaat weer beginnen! We bespreken iedere keer een psalm, steeds bij iemand thuis, dat maakt het wat persoonlijker. De eerste keer geef ik een inleiding op het geheel van het boek van de psalmen, waarover ook mijn uitleg gaat. Bij de volgende bijeenkomsten komt steeds een psalm aan de orde die door een van de deelnemers uitgekozen is. Naast uitleg mijnerzijds, zal ook vooral het gesprek er over met elkaar alle ruimte krijgen. Er is gelegenheid om al uw vragen hier te stellen en in te brengen in deze vertrouwelijke kring. De psalmen geven daartoe ook alle aanleiding, want alle zaken van het leven komen daarin aan de orde, van verdriet tot vreugde, alles wat het leven ook maar brengt aan vragen en opgaven.

We hopen op inspirerende avonden met elkaar. Iedereen is hier welkom, ook als u nog nooit geweest bent, schuif maar aan! Jos de Heer

Tijd: maandagavond 16 oktober 20.00

Plaats: bij Bep en Gerrit Foks, Westeref 22, telefoon: 06 1393 5287

Orde van dienst voor zondag 24 september 2023 Viering van het heilig avondmaal

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Psalm 150 A (God zij geprezen)

Stil gebed, bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten)

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9

Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3 (Wie oren om te horen heeft)

Schriftlezing: Johannes 15: 9-17

Zingen: Lied 320: 4 en 5 (De macht der liefde is zo groot)

Verkondiging

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat)

Inzameling van de gaven

Dienst der gebeden

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 385: 1, 2 en 3 (De tafel van samen)

Tafelgebed

Zingen: Lied 405: 1 (Heilig, heilig, heilig! Heer; God almachtig)

Zingen: Lied 408 E (Agnus Dei)

Delen van brood en wijn

Zingen: Lied 385: 4 (Wij vieren de maaltijd)

Dankgebed

Zingen (staande): Lied 415: 1 en 2 (Zegen ons Algoede)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen amen!)

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,
 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

