

Zondagsbrief 606 – 8 oktober 2023



De ochtenddienst van 8 oktober, aanvang 9:30 uur

Oecumenische viering

Voorganger : Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist : Aart Stenfert
Collectes : 1. Noodfonds Vluchtelingenwerk gemeente Voorst 2. Kerk
3. Deurcollecte: jeugdwerk



De ochtenddienst van 15 oktober, aanvang 9:30 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger : Ds. M. Bassa uit Voorst
Organist : Allard van Dijk
Collectes : 1. Leger des Heils 2. Kerk
3. Deurcollecte: interieurfonds



Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorpshuis de Arend.
Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst

Diaconale collecte 8 oktober: Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk gemeente Voorst

Het Noodfonds Vluchtelingenwerk Gemeente Voorst is in het leven geroepen om vluchtelingen, mensen, zoals wij allemaal, en die woonachtig zijn binnen onze gemeente te ondersteunen.

Dit Noodfonds is er speciaal voor de vluchteling die eenmalig ondersteuning nodig heeft om weer verder te kunnen. Vluchtelingenwerk Twello kent deze vluchtelingen, vaak zijn het de vrijwilligers die bij deze mensen thuishkomen en zien dat er hulp nodig is. Vervolgens benaderen zij het Noodfonds en leggen de situatie uit. Wanneer de leden van het noodfonds overtuigd zijn van de noodzaak zal er financieel bijgedragen worden. De stichting heeft als doel om aan vluchtelingen een financiële bijdrage te geven als deze geconfronteerd worden met onverwachte, absoluut noodzakelijke uitgaven, die niet vanuit het reguliere inkomen betaald kunnen worden. Zo werd bijvoorbeeld een beroep gedaan om de kosten bij een bevalling, welke niet door de ziektekostenverzekering gedekt worden, bij te dragen. Ook in geval van gezinshereniging wordt er soms een beroep gedaan op het Noodfonds.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 01110 490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Noodfonds vluchtelingenwerk Voorst.

Diaconale collecte 15 oktober: Leger des Heils

Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit: doe een gift en help het Leger des Heils om eenzaamheid te bestrijden en het laatste vangnet te zijn voor kwetsbare mensen. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. collecte Legers des Heils.

Ontmoetingsdienst

Op zondag 15 oktober is er een ontmoetingsdienst. Het thema van deze dienst is 'Omdenken'. Mattheüs 20 vertelt het verhaal van een landheer die er meerdere keren op uit gaat om arbeiders te vinden voor het werk op zijn land. Vanuit dit verhaal worden we uitgedaagd tot omdenken.

Dominee Marrit Bassa uit Heerde zal voorgaan en muzikale medewerking wordt verleend door het koor Let's Unite uit Nunspeet.

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,
☎ 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

