

Ontmoetingsdienst 15 oktober 2023

Omdenken?!



Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Bassa, Heerde

Organist: Allard van Dijk

Koor: Let's unite, Nunspeet

Inleidende muziek

Intochtslied koor en gemeente: Shout to the Lord

(Engelse vertaling van 'Mijn Jezus, mijn redder'; Opwekking 461)

Het koor zingt het lied 1x helemaal voor, daarna herhaling van het lied vanaf het begin door koor én gemeente.

My Jesus
My Saviour
Lord there is none like You
All of my days
I want to praise
The wonders of Your mighty love

My comfort
My shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath
All that I am
Never cease to worship You

(Refrein:)
Shout to the Lord
All the earth let us sing
Power and majesty
Praise to the King
Mountains bow down
And the seas will roar
At the sound of Your Name

I sing for joy
At the work of Your hands
Forever I'll love You
Forever I'll stand
Nothing compares to
The promise I have in You

Woord van welkom en mededelingen

(Aanwezigen gaan staan)

Samenzang: Psalm 23C vers 1, 2 en 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Stil gebed

Bemoediging en groet

(Aanwezigen gaan zitten)

Koor: By our love

*The time is now, Come Church arise.
Love with His hands, See with His eyes.
Bind it around you, Let it never leave you,
And they will know us by our love...*

*Vertaling: De tijd is nu, Kom kerk, sta op. Heb lief met Zijn handen, Zie
met Zijn ogen Bind het om je heen, Laat het je nooit verlaten
En zij zullen ons herkennen aan onze liefde*

Koor: De aarde is vol van uw glorie

*Wij verklaren dat uw Koninkrijk komt, U bent Koning en Heer!
De aarde is vol van Uw glorie, De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol van verwond'ring, Heilig bent U Heer.*

*Heilig, heilig, is de Heer Almachtig, Heilig, heilig, alle volken zingen
Niemand is als U Heer, Niemand zoals U Heer
Als U verschijnt Heer, Buigt de schepping voor U neer*

Leefregel

Samenzang: Wat vraagt de Heer nog meer van ons (NLB 992)

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.



Gebed

-- De kinderen kunnen naar de kindernevendienst --

Schriftlezing: Mattheus 20: 1-16 (NBV 21)

¹Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ²Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” ⁵En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” ⁷“Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” ⁸Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” ⁹En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹²“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” ¹³Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? ¹⁴Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. ¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” ¹⁶Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Samenzang: De eersten zijn de laatsten (NLB 991)

1. De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop
zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.
4. het onderste komt boven, de torens vallen om,
Het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom.
5. Wie later is geboren komt eerder aan de tijd,
wie lager thuis behoren, gaan hogerop vrijuit.
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter, wie achter bleef gaat voor.
8. De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen en geef uw hart aan God.

Overdenking: 'Omdenken'



Koor: It is well

*When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, thou hast taught me to say
It is well, it is well, with my soul*

*Wanneer vrede als een rivier mijn weg volgt
Wanneer smarten als zeegolven rollen
Wat mijn lot ook is, je hebt mij geleerd te zeggen
Het is goed, het is goed, met mijn ziel*

Koor: Living in the overflow

*Bless the Lord, oh my soul
I am living in the overflow*

*Ooh amazing God, Your Spirit falls
And now we walk, In miracles
Miracles, pour it out.
Thank you Lord*

*Prijs de Heer, oh mijn ziel
Ik leef in overvloed*

*Oh geweldige God, Uw Geest valt
En nu lopen we in wonderen
Wonderen, stort ze uit
Dank U Heer*

-- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst --



Collecte

Samenzang koor en gemeente: Hoor ons loflied (Opwekking 553)

Koor:

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus,
en het volk weer bidden gaat.

(Refrein:)

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde,
als Uw glorie komen zal.

Vanaf hier zingt de gemeente mee:

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen,
in de wereld, in ons huis. (Refrein)

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
(Refrein 2x)

Dankgebed en voorbede

Zegen

Slotlied (staande): NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal





Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris in het dorpshuis, welkom!

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,
☎ 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

