

Zondagsbrief 608 – 22 oktober 2023

De ochtenddienst van 22 oktober, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. A.R. Roodenburg uit Apeldoorn
Organist : Aart Stenfert
Collectes : 1. Wilden Ganzen
 2. Kerk
 3. Deurcollecte: zending



De ochtenddienst van 29 oktober, aanvang 9:30 uur

Voorganger : Ds. J. de Heer
Organist : Allard van Dijk
Collectes : 1. Voedselbank
 2. Kerk
 3. Zending

Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorpshuis de Arend. Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst.

Diaconale collecte 22 oktober: Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde Ganzen werft fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij steunen wereldwijd jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en kleinschalige projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Dit kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Wilde Ganzen.

Diaconale collecte 29 oktober: Voedselbank

Eén van de vaste doelen die we als Kerk Nijbroek steunen, is de voedselbank. De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun

levensonderhoud te voorzien. Een voedselbank mag geen eten kopen, alles wat uitgedeeld wordt is geschonken. Waar hebben zij dan toch geld voor nodig? Van financiële giften worden o.a. energiekosten, reparaties en brandstof voor de busjes (die voedsel vervoeren) betaald. Ook de “winkel” waar de voorraden worden uitgedeeld heeft bepaalde onkosten.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Voedselbank.

Orde van dienst voor 22 oktober 2023

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 2 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 62: 5 “Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots”

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Eerste Schriftlezing: Psalm 122: 1 - 9 (uit de NBV21)

Een pelgrimslied van David.

Verheugd was ik toen men mij zei:
'Wij gaan naar het huis van de HEER'.

En nu staan onze voeten
binnen je poorten, Jeruzalem.

Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar trekken de stammen naartoe,
de stammen van de HEER,

om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

Vraag om vrede voor Jeruzalem:
'Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting'.

Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: 'Vrede zij in jou'.
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Zingen: Psalm 122: 1 en 3 "Hoe sprong mijn hart hoog op in mij"

Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 37 - 42 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 "Laat komen, Heer, uw rijk"

De kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Gezang 304: 1, 2 en 3 “God is getrouw, zijn plannen falen niet”
(Liedboek voor de Kerken)

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest ompant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemetten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Wegzending en zegen

Zingen: Lied 415: 3 “Amen, amen, amen!”

Orgelspel

