

Zondagsbrief 609 – 29 oktober 2023

De ochtenddienst van 29 oktober, aanvang 9:30 uur Hervormingsdag

Voorganger : Ds. J. de Heer
Organist : Allard van Dijk
Collectes : 1. Voedselbank
2. Kerk
3. Zending



De avonddienst van 1 november, aanvang 19:30 uur Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger : Ds. H. Brandsen
Organist : Aart Stenfert

De ochtenddienst van 5 november, aanvang 9:30 uur

Voorganger : De heer G. Timmer uit Heerde
Organist : Aart Stenfert
Collectes : 1. Kledingbank gemeente Voorst
2. Kerk
3. onderhoud pastorie



Online kunnen diensten gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.

Er is op zondag oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in ons Dorpshuis de Arend. Vanaf 9:15 uur zijn zij welkom.

Voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst.

Diaconale collecte 29 oktober: Voedselbank

Eén van de vaste doelen die we als Kerk Nijbroek steunen, is de voedselbank. De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Een voedselbank mag geen eten kopen, alles wat uitgedeeld wordt is geschonken. Waar hebben zij dan toch geld voor nodig? Van financiële giften worden o.a. energiekosten, reparaties en brandstof voor de busjes (die voedsel vervoeren) betaald. Ook de “winkel” waar de voorraden worden uitgedeeld heeft bepaalde onkosten.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Voedselbank.

Diaconale collecte 5 november: Kledingbank Gemeente Voorst

De kledingbank Gemeente Voorst wil gratis herbruikbare kleding beschikbaar stellen aan personen die vanwege hun financiële positie onvoldoende middelen hebben om kleding te kunnen betalen en daarnaast maatschappelijke bewustwording creëren over armoede en armoedebestrijding. De kleding wordt ingezameld via particulieren en bedrijven door ze aan te schrijven voor een kledingdonatie. De Kledingbank kan altijd financiële steun gebruiken en een gift aan de kledingbank is aftrekbaar van de belastingen dankzij de ANBI-status. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van ondergoed, dat kan alleen maar nieuw wordt verstrekt, is geld nodig.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Nijbroek o.v.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kledingbank Voorst

‘Kerkhervorming’ als ‘back to basics’: de opdracht van de gemeente volgens Paulus in Filippenzen 1,27-2,13)

Deze zondag is het hervormingsdag en gedenken we dat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde waarmee hij de toenmalige wantoestanden in zijn Rooms-Katholieke Kerk aan de kaak stelde.

We willen daarom stil staan bij wat er in de kerk ‘her-vormd’ en ‘ge-reform-eerd’ zou moeten worden, zoals de bekende slogan ‘ecclesia reformata semper reformanda est’, een kerk van de reformatie, is een kerk die altijd opnieuw ‘her-vormd’/ ‘ge-reform-eerd’ moet worden. Ofwel: terug naar de basis, het fundament, de bron van ons geloof – Christus!

Na de dienst heb ik met een groep jongeren uit onze kerk een nagesprek, waarin zij aan het woord komen om te vertellen hoe zij als generatie van de toekomst de kerk en haar betekenis zien. Ik hoop u als gemeente later verslag van te doen.

Jos de Heer

Orde van dienst voor 29 oktober 2023 - Hervormingsdag

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Lied 975: 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Stil gebed, bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten)

Zingen: Gezang 112: 1 (Eén naam is onze hope) uit Bundel 1938

Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus' kerk,
Zij rust in énen dope, en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.
Hij was' t, die door zijn sterven aan haar het leven gaf

Kyriegebed

Glorialied zingen: Psalm 116: 1, 3 en 8 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4 - 9

Zingen: Lied 898 (Een vaste burcht is onze God)

Schriftlezing: Filippenzen 1: 27 - 30 en 2: 1 -13

²⁷ Alleen, leidt een leven waardig het evangelie van Christus,
opdat - hetzij ik bij jullie kom en zie, hetzij ik afwezig ben en ik de dingen over jullie hoor-
jullie (vast) staan in één Geest, in één ziel medestrijdend in het geloof van het evangelie,
²⁸ zonder dat jullie je in iets laat intimideren door de tegenstanders,
hetgeen voor hen een aanwijzing is van ondergang, maar voor jullie van heil en dat van
Godswege.

²⁹ Want aan jullie is de genade verleend om ter wille van Christus,
niet alleen in Hem geloven maar ook ter wille van Hem te lijden,

³⁰ in dezelfde strijd die jullie hebben,
die jullie in mij gezien hebben en nu in mij horen.

^{2:1} *Als er dan in Christus enige aansporing, als er enige verlichting van liefde,
als er enige gemeenschap van Geest, als er enige bewogenheid en ontferming (is),*
² vervult dan mijn vreugde door eensgezind te zijn: dezelfde liefde vasthoudend, één van
ziel, op het ene zinnend,
³ zonder zelfzucht of leeg eerbejag, maar in nederigheid de ander hoger achtend dan
zichzelf,
⁴ laat ieder van jullie zich niet blindstaren op zichzelf, maar hebt oog voor elkaar.
⁵ Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus (was),
⁶ die, hoewel in de gestalte Gods zijn bestaan hebbend, zich er niet op liet voorstaan om
aan God gelijk te zijn,
⁷ maar zichzelf ontledigde door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen,
het evenbeeld van mensen te worden en in uiterlijk voorkomen als mens bevonden
⁸ heeft Hij zichzelf vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood,
ja, de dood van het kruis.

⁹ Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem genadig de naam boven alle naam geschonken,

¹⁰ opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, in de hemel en op aarde en onder de aarde,

¹¹ en alle tong zou belijden: Heer is Jezus Christus, tot eer van God de Vader.

¹² Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaam zijn geweest, werkt zo, niet alleen als in mijn aanwezigheid, maar nu ook veelmeer in mijn afwezigheid, met vrees en beven aan elkaars heling,

¹³ want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt om het welbehagen.

We luisteren naar een lied van Sela (Breng ons samen)

<https://www.sela.nl/liederen/104/breng-ons-samen.html>

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 657 (Zolang wij ademhalen)

De kinderen kunnen terugkeren uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Dienst der gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen (staande): Lied 969 (In Christus is nog west noch oost)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:

Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,

☎ 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.

Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

