

Startdienst 2024



Zondag 8 september 2024, 9.30 uur

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Jos de Heer

Organist: Allard van Dijk

Koor: Gospelkoor the Spirit, Doornspijk o.l.v. Leonie Temmermans

Inleidend orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

(Aanwezigen gaan staan)

Intochtslied: Dank u voor deze nieuwe morgen (NLB 218: 1,3 en 5)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Stil gebed

Bemoediging en groet

(Aanwezigen gaan zitten)



Koor: My Jesus

*He makes a way where there ain't no way, Rises up from an empty grave
Ain't no sinner that He can't save, Let me tell you 'bout my Jesus
And let my Jesus change your life
Hallelujah hallelujah Hallelujah amen amen amen*

*Vertaling: Hij maakt een weg waar geen weg is, Staat op uit een leeg graf.
Er is geen zondaar die Hij niet kan redden, Laat mij je vertellen over mijn
Jezus. En laat mijn Jezus je leven veranderen
Hallelujah hallelujah Hallelujah amen amen amen*

Koor + gemeente: God van licht (Opwekking 807)

Koor: In mijn twijfels mijn verdriet

*In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee*

Refrein door koor en gemeente:

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker, Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, Veilig naar de kust
Waar U woont, Waar U woont
Waar U woont, Waar U woont

Koor: Storm en golven vrees ik niet

In de morgen zing ik mijn lied

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee

Refrein

U schijnt feller dan de sterren

Heer U leidt ons door de storm

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker veilig naar de kust.

Refrein 2x

Introductie van het thema: 'Dat je groeien mag'

Lied met de kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag (Toonhoogte 539)

Lees je bijbel, bid elke dag,

bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag.

Gebed

-- De kinderen kunnen naar de kindernevendienst --

Schriftlezing I: Psalm 80 vers 9 -12 (NBV 21)

⁹ U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem te planten. ¹⁰ U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. ¹¹ De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen, ¹² hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de Grote Rivier zijn ranken.

Samenzang: Laat m'n u blijven, groeien, bloeien (LB 78: 1 en 2)

1 Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer'.
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.



Schriftlezing II: Johannes 15 vers 1 - 17 (NBV 21)

De wijnstok en de ranken

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ² Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

³ Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. ⁴ Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.

⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. ⁶ Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷ Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸ De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰ je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. ¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. ¹⁷ Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Samenzang: U kennen uit en tot u leven (NLB 653: 5 en 7)

5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

Koor: Goedheid van God

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.*

Koor: Stad van Geluk

*O, wat een dag zal dat voor ons zijn als wij onze Redder zien.
En de vloek van alle zonde en het lijden zijn voorbij.
Wij zien uit naar de stad van geluk.*

Overdenking: 'Dat je groeien mag'

'in Jezus': in zijn licht, leven en waarheid

*De Vader
zendt en bekleedt de Zoon met gezag,
die de Vader kent,
die afkomstig is van de Vader,
die de Vader bekend maakt,
die licht, leven en waarheid brengt,
die terugkeert naar de Vader,
verheven, verheerlijkt en verhoogd,
die de Geest en de leerlingen zendt
om groter inzicht mogelijk te maken, toe te rusten tot hun missie
en de geloofsgemeenschap op te bouwen.*

Orgelspel

-- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst --



Samenzang: Vlammen zijn er vele (NLB 970: 1, 2 en 5)

1 Vlam - men zijn er ve - le, één is het licht,
licht van Je - zus Chris - tus,
vlam - men zijn er ve - le, één is het licht,
wij zijn één in Chris - tus.

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Koor: Love is a wonderful thing

*Love is a wonderful thing, given to you, given to me.
Setting people free, bringing harmony, what a world this could be.
On the wings, of the wind, flies the song that I sing, love is a
wonderful thing.*

*Vertaling: Liefde is een prachtig iets, gegeven aan jou, gegeven aan
mij. Het bevrijdt mensen, brengt harmonie; wat een wereld zou dit
kunnen zijn. Op de vleugels, van de wind, vliegt het lied dat ik zing,
liefde is een prachtig iets.*

Koor: What a Friend

*What a friend we have in Jesus
East to west my sins are gone
I see grace on every horizon
And forever and ever His heart is my home*

*Vertaling: Wat een vriend hebben we in Jezus
Van oost naar west zijn mijn zonden verdwenen
Ik zie genade aan elke horizon
En voor altijd en eeuwig is Zijn hart mijn thuis*

Dankgebed en voorbede

Collecte



Slotlied (staande): Heer wat een voorrecht (Opwekking 249)

Heer, wat een voorrecht
Om in liefde te gaan
Schouder aan schouder
In Uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Samen te strijden
in woord en in werk
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn (Refrein 2x)

Zegen



Na afloop van de dienst zetten wij ons samenzijn (indien mogelijk buiten) voort met koffie, thee of fris, en aansluitend een lunch met de gemeenteleden. Welkom!

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl



Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,
☎ 06 – 14 06 97 65; jos.de.heer@outlook.com.
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

