

*Ontmoetingsdienst 20 oktober 2024*

# Scherven van geluk



Protestantse Gemeente te Nijbroek  
Voorganger: Ds. Hans van Ark uit Vorchten  
Organist: Allard van Dijk



## **Inleidend orgelspel**

### **Woord van welkom en mededelingen**

*(Aanwezigen gaan staan)*

### **Intochtslied: Psalm 18 vers 1 en 10 (Nieuwe Psalmberijming)**

1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig.  
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig,  
een redder die zich over mij ontfermt,  
die als een sterke stadsmuur mij beschermt.  
U bent de God die al mijn eerbied waard is;  
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is.  
Dan ben ik vrij; de vijand is gevluht.  
Ik kan weer leven, blij en opgelucht.

10. Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen,  
laat overal de naam van God weergalmen.  
Het loflied moet door heel de wereld gaan:  
de HEER heeft grote wonderen gedaan!  
Zijn naam is groot en groot is zijn ontferming.  
Hij gaf aan zijn gezalfde zijn bescherming.  
De HEER is trouw; Hij zegent Davids troon.  
Zijn liefde kroont voorgoed de koningszoon.

### **Stil gebed**

### **Bemoediging en groet**

*(Aanwezigen gaan zitten)*

## Samenzang: Zoekend naar licht (NLB 1005: 1, 2, 4 en 5)

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.  
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord. *Refrein*

4. Zoekend naar troost, zijn velen dakloos,  
Zoekend naar warmte, zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd. *Refrein*

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
todat uw rijk hier is. *Refrein*



## **Gebed**

### **Introductie van het thema: Scherven van geluk**

#### **Lied met de kinderen: Dit is de dag (Opwekking 32)**

Dit is de dag, (2x)  
die de Heer ons geeft. (2x)  
Weest daarom blij (2x)  
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.

#### **Lied met de kinderen: Ben je groot of ben je klein (ELB 421)**

Ben je groot of ben je klein,  
of ergens tussenin:  
God houdt van jou!  
Ben je dik of ben je dun,  
of ben je blank of bruin;  
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;  
Hij kent je als je baalt.  
Hij kent je als je droevig bent;  
Hij kent je als je straalt!  
Het geeft niet of je knap bent;  
het geeft niet wat je doet:  
God houdt van jou! Hij is vol liefde.  
God houdt van jou!

-- De kinderen kunnen naar de kindernevendienst --

## Schriftlezing: Prediker 9 vers 1-9

1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. 4 Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. 7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.



## **Samenzang: Genade zo oneindig groot (ELB 203)**

Genade zo oneindig groot,  
dat ik, die 't niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

**Overdenking: 'Scherven van geluk'**

**Orgelspel**

-- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst --

## Samenzang: Laat de woorden (NLB 422)

Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt :  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.





## **Dankgebed en voorbede, afgesloten met: Onze Vader (NLB 1006)**

Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten,  
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks. Altijd.  
Amen. Amen.



## **Collecte**

## **Slotlied (staande): Glorie aan God**

Glorie aan God (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)

## **Zegen**



Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris in het dorpshuis, welkom!

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)



**Op zondagavond 17 november om 19.00 uur is er  
weer een ontmoetingsdienst, dit keer een  
zangdienst met medewerking van Alemet uit  
Oene. De dienst wordt geleid door ds. J. de Heer.  
Van harte welkom!**

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente Nijbroek:  
Ds. Jos de Heer, Veluwsedijk 19 A, 7397 NN Nijbroek,  
☎ 06 – 14 06 97 65; [jos.de.heer@outlook.com](mailto:jos.de.heer@outlook.com).  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

